

פרקי
אבות ב'

ביתנו החדש

ארגון לשלום בית וחנוך ילדים, בראשות הרה"ג אבנר קוואס שליט"א

ביחד



חיבוק הדוב

ישנם הורים שמתערבים ביוזמתם, ומתעניינים וחוקרים יותר מידי. דבר שגורם להפרעה לפרטיות ולמריבות קשות. עלינו לזכור שהתעניינות ההורים נובעת בדרך כלל מרצון לעזור ומטוב לב ולא דווקא מחטטנות.

נציג לפניכם דוגמא נפוצה בנושא 'החיבוק' המוגזם: בשעה טובה, משה וציפי התחתנו. כחודש לאחר החתונה, אמו של משה התקשרה אליו כדי לברר מספר דברים. הלו, מדברת אמא, נשמע קולה של אמו של משה מעבר לקו. כן אמא, מה נשמע? שאל משה. נו, איך זה להיות נשוי? שאלה האמא. מצוין, ענה הבן. ואחרי עוד כמה שאלות נשאלה השאלה הבעייתית: תגידי, איך היא? היא נקייה? היא זריזה?

מה אמא מצפה שהבן שלה יענה? יש כאן פגיעה בפרטיות עם הזמנה ברורה לדיבורים שהם לשון הרע ורכילות. יותר מזה, אם הבעל לא שם לב לנקיון או לזריזות וכד', אז עכשיו, אחרי השאלות של אמא, הוא מתעורר ושם לב לדברים ומתפתחת תגרה בינו לבין אשתו. ומה יעשה הבן מול חקירת אמו? ברור שאסור לבן לענות על שאלות כאלו של אמא! אין כיבוד הורים כשמדובר בלשון הרע. הבן צריך להתחמק מתשובה בצורה מכובדת, כמו להחליף נושא, ואם הוא לא מצליח, אז שיבקש לסיים את השיחה בנימוס, או בטענה שיש משהו דחוף.

דוגמא נוספת: ארבעה חודשים עברו מאז החתונה... נו, מה צריך להיות אחרי ארבעה חודשים? הרינו כמובן! מה, זה לא ברור? אמא של ציפי הרימה טלפון כדי לברר מה המצב. הלו, ציפי? מדברת אמא, מה נשמע? בסדר, ענתה ציפי. נו, יש חדש? שאלה אמא. הכל כרגיל, אין משהו מיוחד. את בטוחה? הוסיפה אמא לשאול. כן, ענתה ציפי בתמיהה. טוב, תשמעי, פסקה אמא ואמרה: אם יש לך צרבת תאכלי לימון ואם יש לך סחרחורת, זה דבר טבעי, תנחחי קצת יותר, ואל תתאמצי... אמא, אמרה ציפי, אני לא בהריון. מה? נחרדה אמא, עוד לא? ואז נשאלה השאלה הפוגעת: מה, יש בעיות? יש לו דפקט...? על שאלות מהסוג הזה אסור לציפי לענות! יש כאן חדירה לפרטיות, שמלווה בלשון הרע. הורים לא צריכים לדעת מה קורה בקשר שבינו לבינה. הנזק היותר גדול מהתעניינות זו, שעלול להיגרם לאשה אי נעימות עם בעלה. גם במקרה זה יש להתחמק מלענות על ידי החלפת נושא השיחה, או לסיים את השיחה בעדינות, באמתלה כלשהי.

פרשת השבוע



חשיבות הזמן



"ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני ה'". הבורא יתברך ברא את בראיו כדי להטיב עמהם, הוא לקח את האדם הראשון ושם אותו בגן עדן במקום הטוב בעולם. אבל כידוע אדם הראשון חטא בעץ הדעת וצווה לתקן את חטאו במשך 6000 שנה. כדי לתקן חטא זה נבחר עם ישראל לבצע משימה יקרה זו וניתן להם ספר תורת ה' להדריך אותם בביצוע המשימה ולהגיע לשלמות. לכן מצווה כאן התורה לשמור חוקיו ומשפטיו של הקב"ה לטובתנו כדי חיותנו.

הפני מנחם מפרש פירוש נפלא על המילים "וחי בהם". הימים שבהם נמצא האדם בשיא חיותו אלו ימי הבחורות וכך כותב הרב- האדם צריך לידע שימי הנעורים הם השנים המובחרות ביותר, והחטא הגדול ביותר הוא בזבוז הזמן! וצריך לראות שלא לאבד את הזמן וזה מביא את האדם לחיות, וחי בהם לחיי עלמא... כי התורה נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא.

עוד כותב שם הרב- משלו משל למלך ששלח את עבדו להביא לו אבנים טובות ומרגליות לכתרו והבטיח לו שכר עבור זה וגם העבד מאליו הבין שהמלך יתן לו שכר עבור זה, ונתן לו המלך מעט ממון להוצאות הדרך והעבד הסתלק ונעלם עם מעט הממון שהיה בידו. אין לך שוטה גדול מזה שאיבד השכר המובטח לו.

כן האדם בעולם הזה השם יתברך נותן לו חיים ושנים, השנים הטובות ביותר וצריך לנצל כל רגע לעשות בו רצון השם יתברך תורה ומצוות ומעשים טובים לנצל את שנות הנעורים. מהשם יתברך אין יכולים לברוח אולם אם אינו מנצל את הסיוע שניתן לו הרי הוא מאבד את הכתר וניזוק ומפסיד את מקומו ומאבד את השכר. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא שבעולם הזה יכול לקנות העולם הבא...

הרי לפנינו משל נפלא אודות חשיבות הזמן שכל רגע מחיה את האדם אם הוא פועל למצב של חי בהם. מכאן גם מגיעה ובאה המילה "אושר". כאשר אדם פועל בדרך הנכונה והמאושרת על ידי בורא עולם הוא הופך להיות אדם הכי מאושר, אושר מלשון אישור.

כשאנחנו יודעים שאנו מנצלים את הזמן באופן הנכון ויש אישור למעשינו אין סיפוק גדול מזה, ומה גם שיש לנו ספר הדרכה נפלא לממש זאת, היא התורה - מלשון הוראה. הוא אשר אמרנו בתחילת דברינו שהקב"ה רוצה וחפץ שיהיה לנו טוב ונהיה מאושרים בעולם הזה ועל ידי זה נזכה לחיי העולם הבא.

בברכת שבת שלום - אבנר קוואס

בדיחה



אישה שאומרת את המילה האחרונה בבית הולכת לחנות חיות ומבקשת תוכי מדבר. המוכר ממליץ על תוכי שיודע שתי שפות והיא ממרת לרכוש ומביאה אותו הביתה. כעבור יומיים חוזרת הגברת אל החנות: "איזה שתי שפות?", אמרה למוכר בזעם, "התוכי הזה לא מדבר בכלל!" לוקח המוכר את התוכי בידיו, וזה מיד פורש כנפיו, מנגב מצחו ולוחש למוכר: "תודה להשם שחזרתי אליך... זאת לא נותנת להשחיל מילה!!!"

"יש אנשים המזכים לכל העולם את האמת, חוץ מעצמם"
(רבי מנחם מנדל מקוצק)

פתגם השבוע

לקבלת העלון במייל יש לשלוח בקשה למייל: betenuh@gmail.com

חינוך ילדים



דוגמא אישית

אשה שעושה את רצון בעלה ללא פשרות ובצורה מושלמת. התנהגות כזו היא היסוד ואבן הפינה לחינוך ילדים מוצלח. הנוסחה קובעת: חינוך ילדים = חינוך הורים = דוגמא אישית. המתכון המוצלח ביותר להגיע לתוצאות טובות בחינוך, היא הדוגמא האישית שנותנים הורים לילדיהם.

ומדוע התנהגות זו היא יסוד בחינוך ילדים? ילד שרואה לפניו אמא שמכבדת את אבא בכך שהיא מציינת לו ולא מתווכחת איתו, שומעת לו ועושה את רצונו, לומד בקלות ליישם את "כַּפַּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמְךָ".

וכאשר הוא גָּדַל הוא מחקה את אמו והתנהגות זו הופכת להיות חלק ממנו, כי הרגל נעשה טבע ובכך אמו זוכה לילד מחונך, ללא צורך בעונשים ופרסים. השקפת היהדות אומרת, שהעולם הזה מנוהל במנגנון של מידה

כנגד מידה. כלומר, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. לכן, אם אשה עושה את רצון בעלה ולא שוברת לו את המילה, אז כאשר היא תבקש בקשה כל שהיא מבורא עולם, הוא ימדוד לה באותה מידה וימלא את רצונה ולא ישבור לה את המילה.

כולנו יודעים שהמשאלה הכי חשובה שיש לאמא, שיהיו לה ילדים מחונכים שיעשו לה נחת רוח. וכאשר היא ממלאת את רצון בעלה, גם אלוקים ממלא את רצונה. נתקלתי בתופעה כואבת. ישנן נשים שבמשך כל חיי הנישואין שלהן סתרו את דברי בעליהן, חלקו עליהם וצעקו עליהם, ואפילו ליד הילדים.

התוצאה היתה שאותם בעלים איבדו את כושר ההנהגה ואת הביטחון העצמי שלהם והם הפכו להיות חפץ שמשתלב בסביבה ותו לא. נשים אלו הפסידו את המשענת של הנהגת בעליהן וגם את הזוגיות והן הסובלות העיקריות מהתנהגות זו.

סיפור לשבת



כידוע בימים שלאחר הפסח היה מתנהל בערים הגדולות יריד ענק בכל שנה ושנה, אחד מענפי המסחר הגדולים היו יינות ושיכר. בעיר למברג - בירתה של גליציה התנהל יריד ענק כאשר בסוף החורף מכינים חביות מלאות שכר, ובימות הפסח היה מגיע השכר לתסיסה, אך מחמת שהיה חמץ גמור, נהגו למוכרו בערב פסח לגוי עד לאחר הפסח, ולאחר הפסח קונים מהגוי ונמכרים בירידים והנה כשנתמנה הגה"ק רבי ישראל באבד לרבה של העיר חרה אפו על מנהג זה וביקש לבטלו, ובשבת הגדול הכריז הרב כי הוא מטיל חרם על כל אחד שלא יציית לדבריו למכור את השיכר לגוי.

ואכן כולם קבלו את פסק דינו של רבם ושפכו את היינות לנהר קודם הפסח, אך אחד מנכבדי הסוחרים בעיר היה יחיאל שלא קיבל את פסק דינו של הרב והחליט להתחכם, ומכר את כל השכר לגוי מחמת שהיתה לו כמות אדירה של שכר.

לאחר החג יצא אותו סוחר מהעיר להיפגש עם סוחרים בעניני הפרנסה ובטעות נכנס לתוך יער חשוך שלא ידע איך לצאת ממנו. לפתע ראה מרחוק שלושה שוודים וחרבם שלופה בידם, אך יחיאל לא איבד את עשתונותו הוא התיר את קישורי החמור מהעגלה, ורכב על החמור במהירות אל היציאה מהעיר, בינתיים השוודים רוקנו את העגלה, ומיד לאחר מכן החלו במרדף להשיגו.

יחיאל מוצא עצמו בתוך יער והחל מרגיש רעב, הוא ניזכר בפת לחם שנמצאת עמו על החמור וביקש לאוכלה, אך לא מצא מים לנטילת ידיים, הוא ידע שמחפשים אחריו, אך אעפ"כ החליט לא לאכול ללא נטילת ידיים והחל לחפש מים מתוך מסירות נפש.

לאחר מספר דקות מצא מים בנחל, נטל את ידיו וישב לאכול. מיד לאחר סיום אכילתו ולפתע הגיעו ממולו חבורת השוודים התנפלו עליו והרגוהו, הם הטמינו את גופתו בקצה היער ונעלמו. והנה בשעת לילה רואה הרב ישראל את יחיאל בחלומו ופונה אליו ואומר: רבי, בבקשה ממך בטל מעלי את החרם שהטלת בערב הפסח.

ומספר לרב כי הגיע לבי"ד של מעלה והחליטו להוליכו לגן עדן מחמת מסירות נפשו למצוות נטילת ידיים, אך קם המקטרג וטען שיש חרם מצד הרב ולכן נפסק עלי לרדת שוב לעולם ולבקש ממך לבטל את החרם, ר' ישראל הופתע ושאל את יחיאל וכי אני כ"כ חשוב בשמים, ויחיאל השיב, שאכן כן.

מיד ביטל רבי ישראל את החרם ונפרד ממנו לשלום, אך שוב פונה יחיאל לרבי ישראל ומבקש למסור לו את מקום קבורתו בקצה היער ומתחנן שיביאוהו לקבר ישראל, ואכן כך עשה ר' ישראל ומצא את המקום, למחרת התקיימה ההלוויה בהשתתפות כל בני העיר, וסיפר הרב על מסירות של יחיאל לנטילת ידיים והשכר שקיבל ע"כ, חרדת קודש נפלה על כל בני העיר וגרמה להתעוררות רבתי - כוחה של מסירות נפש.

"אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך"

האם יש לכם מריבות וויכוחים?
מרגישים שאינכם מתאימים?
הילד שלכם מתחפף?

לייעוץ בנושא שלום בית, חינוך ילדים,
הדרכת חתנים/כלות עם יועצים זוגיים מוסמכים של
ארגון ביתנו החדש הפרוסים בכל רחבי הארץ

חייגו עכשיו - 1599-59-39




לימוד מקצועי ומעמיק
המקיף את תחומי התא המשפחתי
עם הרב אבנר קוואס
ומרצים מנוסים נוספים
תעודה תינתן בסיום הקורס

אין זוג לא מוצלח - יש זוג לא מודרך
חדש - ארגון 'ביתנו החדש'
פותח את שעריו ללימודי
מנחי נישואין ומשפחה



כשמדובר בשלום בית
לומדים מהמומחים ביותר
לפרטים והרשמה
1599-59-39 שלוחה 4

