

שבת
שלום!

ביתנו החדש

ארגון לשלום בית וחנוך ילדים, בראשות הרה"ג אבנר קוזאס שליט"א

ביחד



קשה להודות

ישנו מחסום נוסף שמתנגד לקבלת ביקורת והוא - מידת הגאווה! ישנם זוגות שיכולים לריב ולהתקוטט שבועות וחודשים ולא לומר את המילים: טעיתי, את/ה צודקת. לאיש קשה מאד לקבל ביקורת בעיקר מאשתו. וכ"כ למה? כי היא נוגעת לו בדיוק בנקודות הכואבות, והיא אומרת לו את האמת.

אשה מוכנה לקבל מוסר וביקורת מכל אחד חוץ מבעלה מכיון שהוא יודע בדיוק מהן חסרונותיה ואומר לה את האמת. אדם לא היה מתרגז אם היו אומרים עליו דברים שאינם אמת כי זה לא הוא! נא לזכור שבבית האדם מתנהג בצורה טבעית לחלוטין, לפי מה שהוא ובלי מסיכות. וכן הזוג מכיר אותו הכי טוב.

הרבה אנשים ובעיקר גברים, חוששים שאם הם יאמרו 'טעיתי' זה יגגע בדימוי שלהם, יחליש את האגו, או יגרום להשפלה. מחשבה זו בטעות יסודה. אדרבה, אם הם יודו על האמת, הצד השני יעריך אותם יותר.

זאת ועוד, כשאחד מבני הזוג יודע לומר: 'טעיתי', אני אתקן ואשתדל להשתפר...! הוא מהווה דוגמה אישית טובה בבית, כי לומדים ממנו להשתנות ולהודות על האמת.

התקשרה אלי גברת ממורמרת ואמרה לי בקול בוכה: אני איתו כבר 23 שנה, ומעולם הוא לא אמר לי 'טעיתי'. הייתכן שרק אני אשמה? ורק אני 'לא בסדר'...? לצד זה אני שומע טענות כאלו גם מגברים שטוענים שהיא מעולם לא התנצלה ולא ביקשה סליחה... והיא טוענת שכל הבעיה מתחילה ממנו.

קוראים יקרים, עלינו לשבור את מידת הגאווה ולהקשיב לביקורת המופנית כלפינו ואז הכל יראה אחרת לגמרי.

אשה אחת רצתה להעיר לבעלה. היא סחבה את ההערה הרבה זמן וחירתה לשעת הכושר. היא פחדה מהתפרצויות, צעקות, ומריבות. ולכן בכל פעם שהיא ניגשה אליו וראתה את פניו, היא קיבלה פיק ברכיים ולא אמרה דבר.

יום אחד בשעת שקט היא החליטה שמה שיהיה יהיה. היא ניגשה אליו ואמרה לו את אשר על לבה. והנה קרה משהו מדהים, לא די שהוא לא התפרץ וצעק וכו', אלא אמר לה: מה באמת? אף פעם לא שמתי לב לכך, אני מקבל על עצמי להשתנות, ובכל פעם שיש לך משהו להעיר לי, תאמרי לי מיד ואל תהססי... כעת הגברת הזו לא רק מעריכה אותו, אלא גם מעריצה אותו.

פרשת השבוע



טיפים לחיים

נקדים ונאמר שספר בראשית נקרא - ספר הישר. ספר זה מתאר את מעשי האבות: אברהם, יצחק, יעקב והשבטים. האבות נקראו ישרים. למדנו זאת מדברי בלעם שאמר "תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו". בלעם רצה לחיות בהפקרות אבל למות כמו האבות שנקראו ישרים. אשר גם להוסיף ולומר שספר בראשית נקרא ספר הישר, כי מי שלומד נכון את הסוגיות הלך המחשבה שלו מתיישר. הדבר נכון בעיקר לגבי דורנו שיש בו הרבה עיקומים, מחשבות פסולות ודרכי חשיבה מסולפים. במאמר זה נלמד ליישר את קו המחשבה וההשקפה לפי האמת שנתן לנו בורא עולם.

לאחר שאברהם אבינו ניצח במלחמה נגד ארבעת המלכים הוא לקח את כל רכוש סדום ועמורה ופדה את אנשיה. והנה הגיע אליו מלך סדום ואמר לו "תן לי את הנפש והרכוש קח לך" אברהם אבינו סרב באומרו "אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני השרתי את אברהם".

יסוד ראשון למדנו כאן כשמישהו עושה לך טובה גדולה ועצומה, תתכונן לכך שהוא יגיש לך חשבון! אין פעולות שנעשות סתם. אברהם אבינו ידע שביום מן הימים יטען מלך סדום שעם ישראל חי בזכותו ולולי הכסף הזה לא היה להם קיום. מכאן למדנו את היסוד המפורסם "שונא מתנות יחיה" ברגע שאדם מקבל מתנה הוא משתעבד לנותן וכבר אין לו חיים משלו אלא חיי מנוהלים על ידי נותן המתנה אם מעט ואם הרבה.

אברהם אבינו המשיך ואמר "בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי ענר אשכול וממרא הם יקחו חלקם". דבר נוסף לימד אותנו אברהם אל תעשו מצות על חשבון אחרים! אמנם אברהם וויתר על חלקו ברכוש סדום אבל הוא וויתר על התשלום לחיילים שנלחמו איתו נגד ארבעת המלכים.

אסור לאדם להיות וותרן בממון חברו, וגם לא להכריח אותם לעשות "מצוות" נגד רצונם. לפעמים אנחנו רוצים לעשות טוב למישהו ומפעילים אדם אחר שיעשה זאת בטענה מה אתה לא רוצה לקיים מצוות??? תעשה פעם לשם שמים? פעולה זו היא פסולה ולא ישרה! אפשר לבקש להציע אבל לא להכתיב.

אברהם אבינו יכל לומר לחייליו- תוותרו, תעשו לשם שמים, תזכו בעוד מצוות... כאן אברהם אבינו פשוט מיישר לנו את ההשקפה. הרגישות כלפי השני צריכה להיות מכל הכיוונים, אחרי שהם יקבלו את כספם הם יחליטו מה לעשות הם עם זה. שני יסודות גדולים חכמים וישרים למדנו מהפרשה. ויהי רצון שכולנו נתיישב לפי עקרונות אלו לטוב לנו כל הימים.

בברכת שבת שלום - אבנר קוזאס

אדם בעל בשר פונה לדוקטור ואומר לו: "אתה יכול להמליץ לי

על תרגילי התעמלות?

עונה הדוקטור: "כן", נענוע הראש בחוזקה מימין לשמאל ולהפך.

שואל האישי: "מתי?"

עונה הרופא: בכל פעם שמציעים לך עוגת קרם...

בדיחה



"כשיש לאדם מחלוקת עם אנשים והוא מלמד עליהם זכות,

על ידי זה נעלמות המחלוקות" רבי נחמן מברסלב

פתגם השבוע

לקבלת העלון במייל יש לשלוח בקשה למייל: betenuh@gmail.com



תקשורת חיובית

התקשורת בין בני הבית זהו הדבר שהכי מקשר ומחבר את המשולש אבא, אמא, ילד. אנו ההורים חייבים לתקשר עם הילדים כדי שנוכל לתמוך בהם לעודד ולעזור בעת הצורך. לצערנו הרב בצוק העיתים, קשיי הפרנסה, הורים מתבגרים, ובעיות חינוך גורמים לנו להיחלש ולא להגיע לתקשורת הנכונה עם הילדים, לפעמים דומה הדבר כאילו אבדנו את הסבלנות לגדל ילדים.

ישנה הוכחה פשוטה לכך, היום אחרי 2-3 ילדים כבר ההורים מדברים על הפסקה, ושלא צריך להגידם. ושהבית לא יהיה גן ילדים... וכיוצא בזה דיבורים דומים. להזכירכם סבתא שלנו לא אמרה משפטים כאלה ולא עשתה תכנון משפחה. ואנחנו כולנו כאן בזכותה!

נוסיף לכך שהגיע בדורנו צמצום משוכלל וממכר ושמו - אייפון! אז אם נשאר לנו כמה רגעים בזוגיות או בחינוך הילדים ולתת תשומת לב, בא המכשיר הזה ולקח לנו את אותם הרגעים כאשר אנו שקועים בקריאת החדשות או קבלת ווצאפ מכל מי "שהתעטש"...

דוגמא לכך - הילד חזר מביה"ס ואמא עם הטלפון משוחחת עם החברה... "שלום אמא" אמר הילד, "שלום" היא ענתה ועשתה תנועה של תחכה. עברו 10 דקות והיא לא סיימה. "אמא", אמר שוב הילד, והיא השיבה "אני בשיחה", והמשיכה לדבר. עברו 30 דקות והילד איבד סבלנות, "אמא" הוא אמר, ואז אמא עצרה את השיחה ואמרה לו "אתה חצוף, אתה יודע, אמא מדברת בטלפון ואתה מפריע אתה ילד חצוף!..." הורים יקרים מי כאן לא בסדר הילד או האמא??? אמא יקרה הילד הזה זקוק לך ואת בשיחת טלפון? האם השיחה/הווצאפ הזה חשוב לך יותר מהילד שלך??? ומה עונה האמא - אבל אני באמצע שיחה.

ואנחנו נאמר לה אז תפסיקי ותאמרי לחברה היקרה - ציפי הילד חזר מביה"ס, אחזור אליך בעוד שעה. תנתקי את הטלפון תחבקי את הילד ותאמרי לו "כ"כ התגעגעתי אליך, אני מאד שמחה שהגעתי... איך היה בביה"ס?..." קצת חום קצת יחס.

הורים יקרים - בדברים כאלה פשוטים שלא היו צריכים להיאמר אנחנו נכשלים. לאן יפנו הילדים? עם מי הם חס וחלילה יתחילו לתקשר? אולי נקבל קבלה כשהילדים מגיעים הביתה מכבים את הטלפון! רק אחרי שטיפלנו בהם והתייחסנו אליהם אז אפשר אולי אח"כ להמשיך לדבר.

סיפור לשבת



באחד הימים התאספו חכמי ישיבת פורת יוסף בירושלים לדיון מיוחד כיצד לגייס כספים עבור הוצאות חתונה לחתן יתום. לאחר שהוחלט על מספר דרכי פעולה, החליטו החכמים להטיל גם על רבנו מנחם מנשה זצוק"ל להשיג סכום נכבד בסך חמש מאות לירות. ביוזעם שאיש חסד גדול הוא המשתדל רבות לעזור למשפחות ואנשים הזקוקים לתמיכה. חכמי הישיבה הודיעו לרבנו על החלטתם, רבנו מצידו שמח מאוד על המצווה הגדולה שנפלה בחלקו לעזור לחתן יתום, ועל אף שידע, שאין כרגע בכיסו אף לא מעט מסכום עתק זה הסכים למלא את בקשתם. לצורך כך החליט לנסוע לתל-אביב, כדי לדבר על לב נדיבים לסייע במצווה נשגבה זו. כשהגיע לתל-אביב פנה להתאכסן בבית בנו המתגורר במקום, ולאחר מנוחה קלה פנה לצאת לרחובה של עיר לעבר בתי הנדיבים, על אף שלא חש כל כך בטוב עקב הנסיעה.

בצאתו לרחוב פגש ביהודי שהכיר אותו מכבר. הלה ביקש מרבנו היות ואחד ממכריו מכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, חפץ הוא מאוד שאף רבנו יהיה נוכח בשעת הברית. רבנו נאות להתלוות עמו למקום בו מתקיים הברית לשמחתו הרבה של הידיד. כשהגיע הרב למקום עריכת הברית, הבחין, שהאישה העומדת למסור את התינוק למוהל, לבושה בלבוש שאינו צנוע. הדבר כאב לו מאוד - והוא החל לזעוק: "הלא אסור על פי התורה לאישה ללכת בלבוש כזה, ודבר זה פוגם את נפשו הטהורה של הרך הנולד!". צעקותיו של הרב יצקו רעש גדול במקום, חלק מהאנשים שלא הכירו את הרב, חרה אפם על צעקותיו של זקן לא מוכר, וביניהם היו כאלו שניסו אף להכותו.

אולם רבנו עמד והתריע בעקשנות, כי הוא מוחה נמרצות על כך, וצריכים לתת את התינוק לאישה אחרת, הלבושה בצניעות. משראו הנוכחים את גודל עקשנותו של הרב, השתדלו להביא בזריזות בגד צנוע כדי לכסות את האישה, ולאחר מכן שקט הרעש וערכו את הברית מסימן טוב ובמזל טוב.

לאחר סיום עריכת הברית, ניגש יהודי טורקי עשיר, שהיה רחוק משמירת המצוות ונמנה על אותם שחפצו להכות את רבנו, בשאלה אל הרב: "איני יודע, אם הנך רב גדול או רב קטן, אך רציתי שתסביר לי, איך זה שהרסת בצעקות שלך את שמחת הברית? הלא בכלל אינך נמנה על בני המשפחה." הרב השיב ברגיעה: "שמע נא ידידי, אם לדוגמא היית בחתונה, ולפתע אתה רואה ילד שהתעלף חלילה. וכי לא היית זועק בקול גדול, אפילו שאינך נמנה על בני המשפחה?".

וכך החל להרחיב לו, "כשיש אישה הלובשת לא צנוע, גם זה פיקוח נפש ממש, כי יסוד קיומו של עם ישראל הוא על הקדושה והטהרה. על כן, אישה שאינה נזהרת בכך היא פוגמת ממש בנפש הילד". וכך המשיך להסבירו, שיש הלכות טהרה וצניעות. שמירת שבת וכו', וכל יהודי חייב לשומרם ולהיות קדוש וטהור. עמד הלה רתוק למשמע מתק שפתיו של הרב. אולם לאחר כעשר דקות של שיחה, התנצל רבנו, שצריך הוא לסיים מפני שצריך הוא למלא את שליחותו בגיוס כספים עבור חתן יתום. הלה הפציר ברב, שימשיך לשוחח עמו. אף רבנו הסביר לו שוב בלשון רכה, שהזמן העומד לרשותו הוא מועט מאוד וצריך לסובב על פתחים של נדיבים רבים.

הלה פנה בהפתעה אל רבנו בשאלה ישירה: "כמה זקוק הנך בסך הכול עבור החתן היתום?". ענה לו רבנו: "חמש מאות לירות". הלה הזדרז ושלף פנקס צ'קים מכיסו וכתב במקום צ'ק על סך אלף ושמונה מאות לירות והפטייר: "כעת יתאפשר לך לשבת ולשוחח עמי ברגיעה. אני שומע ממך דברים שלא שמעתי מעולם!". רבנו המשיך לשוחח עמו בדברי תורה והדרכה ביהדות ושמירת הקדושה והטהרה, תוך כדי שהוא מודה לו על התרומה הנכבדה. לאחר ששוחחו כשעתים, נפרדו איש מאחיו לשלום.

כשעזב הרב את המקום, פנה העשיר ושאל את האדם, שהביא את רבנו לברית: "מה שמו של הרב הזה?". "זה חכם מנחם מנשה מירושלים", השיב. "דע לך ידידי", אמר העשיר, "אם היו עוד כמה רבנים אמיתיים כאלו - היה בוודאי כבר מגיע המשיח". היהודי העשיר הנזכר התחיל מאותו יום להתקרב יותר ויותר לדרך היהדות. ונעשה בעל תשובה גמור עם יראת שמים טהורה. (עין חמד)

יודאיקה

תפילין • מזוזות • ספרי תורה
טליתות • מחזורים • כלי כסף
מזכרות לאירועים

yoyonline.com | 0777-009-379

קו ההלכה הספרדי הארצי

3030 * | 073-7-860-860

רב קווי | בעלות שיחה רגילה

1 שלוחה

מענה טלפוני לשאלות בהלכה שע"י מורי הוראה הפוסקים ע"פ פסקי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, בנשיאות חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א 24 שעות ביממה רצוף

2 שלוחה

מענה טלפוני לשאלות בעניני שלום בית וחינוך ילדים, עם יועצים מומחים שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א בין השעות 09:00-23:00

שיעורים בפרשת שבוע מטובי המרצים בשלוחה 5