

פרשת וישב | 150

הדלקת נרות: 16:00

צאת שבת: 17:11

מוצ"ש לר"ת: 17:44

שבת  
מברכין

# ביתנו החדש

ארגון לשלום בית וחנוך ילדים, בראשות הר"ג אבנר קוזאס שליט"א

## ביחד



### שם התינוק

בשעה טובה ומוצלחת יש הריון תקין. הרבה זוגות סקרנים מאד ורוצים לדעת אם זה בן או בת. כבר בסקירת מערכות ניתן להבחין בדבר, והרופא מבשר לזוג את הבשורה. לקראת הלידה בני הזוג כבר מתכננים איזה שם לתת לתינוק אחרי הלידה. בשעה טובה נולד לזוג בן.

למחרת, הכלה מקבלת טלפון הלו, בתי, מדבר אבא, שמעתי שהכל בסדר ברוך ה'... תדעי לך שהשם יהושע הוא שם מצוין, של מנהיג וצדיק... (זהו שמו של אביה).

קוראים יקרים, מה עושים אם החתן והכלה בכלל לא אוהבים את השמות? ומה גם שהם כבר החליטו על שם אחר לגמרי?

האמת היא שהדבר תלוי לרוב במנהג של אותה עדה או משפחה. יש משפחות שזה חוק אצלם שכדי לכבד את ההורים הם יקראו לילדים הראשונים על שם ההורים שחיים וקיימים. ויש משפחות שכל זמן שההורים חיים, הם לא יקראו לילדיהם בשמות אלו.

מכל מקום, אין חיוב לקרוא לילדים בשמות ההורים, והורי התינוק רשאים לתת איזה שם שירצו. ואם הם רוצים גם לכבד, אז אפשר לתת את שם ההורה כשם שני.

אמרו חז"ל: 'יעקב אבינו לא מת' ומיד נשאלה השאלה: וכי לחנם חנטו אותו הרופאים במצרים? ולחנם ספדו לו מספד גדול? אלא, אמרו חז"ל: 'ימה זרעו בחיים, אף הוא בחיים'. צאצאיו של האדם הם זכרו והם שמו.

זאת ועוד, אם נתבונן בתנ"ך נגלה שאין כמעט הורים שקראו לילדיהם על שם הוריהם. אף אחד מהשבטים לא קרא לבניו על שם אברהם יצחק או יעקב, וגם לא הנכדים שלהם.

ישנם הורים שלא יודעים דבר זה, ולכן כדאי לתת להם לקרוא את מה שכתבנו בפרק זה. וזאת כדי שלא ילחצו יותר מדי את בני הזוג לתת שמות שהם לא מעוניינים. צריך גם להתחשב בילדים הקטנים והנכדים שאולי לא היו רוצים שיתנו להם שם של סבא או סבתא שלא מתאים לתקופתנו, ובפרט שלפעמים יש לשם משמעות לא נעימה או שלילית לגמרי.

הסיבה לכך שהילדים בגן או בבית הספר עלולים לעשות מהשם צחוק, וללעוג להם עד שהילד שונא את השם שנתנו לו.

קוראים יקרים, מחר ומחרתיים גם אנחנו נהיה סבא וסבתא בואו ונקבל על עצמינו להיזהר ולתת לילדנו את אפשרות הבחירה לטוב להם ולילדיהם.

## פרשת השבוע



### חג החנוכה



בפרשתנו נאמר "וישמע ראובן ויצילהו מידם" מדוע ולמה דווקא ראובן הוא זה שהציל את יוסף? בשעה שיוסף סיפר את החלום השני "והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי" הבין ראובן מדבריו שהוא אחד מאחד עשר כוכבים. וראה בכך בשורה שנמחל לו עוון החלפת היצועים ולכן הוא הכיר ליוסף טובה על כך וביקש להציל את יוסף.

ועוד נראה לי לומר מכיוון שיעקב היה צריך לשאת את רחל ראשונה ולהוליד את יוסף ראשון, ורחל ויתרה ללאה ומסרה לה את הסימנים, וכתוצאה מכך נולד ראובן ראשון, הרגיש ראובן צורך להחזיר טובה ליוסף על כך, ולכן הציל אותו מיד אחיו ובכך החזיר טובה לבני רחל.

גולת הכותרת של חודש כסלו הוא חג החנוכה. לחג החנוכה ישנה אורירה מאד מיוחדת שכולם מרגישים בה. עם ישראל לגווניו חוגג חג זה בשמחה כבר דורות. הרעיון המרכזי של חג זה הוא המלחמה בין החושך לאור.

כבר בספר בראשית נרמז ענין החנוכה. אומר הפסוק: "וְהָאָרֶץ הִיְתְּהָ וְתָהוּ וְבָהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹקִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמַּיִם". אומר המדרש: פסוק זה רומז על ארבעת הגלויות שעתידים ישראל לעבור: "תהו", זו גלות בבל שהחריבה את הבית הראשון והגלתה אותו לבין האומות. "ובהו", זו גלות פרס שרצו להשמיד להרוג ולאבד את עם ישראל. "וְחֹשֶׁךְ", זו מלכות יון שהחשיכה את עיניהם של ישראל במצוות. "תְהוֹם", זו מלכות רומא - אדום, שהחריבה את הבית השני ופגעה ברבבות מעם ישראל. "וְרוּחַ אֱלֹקִים מְרַחֶפֶת" זו רוחו של מלך המשיח. הרי למדנו שחז"ל הגדירו את מלכות יון כחושך! וחושך כידוע מגרשים רק עם אור. מכאן היסוד להדלקת נרות חנוכה הגורמים לאור.

ומדוע מלכות יון נקראת חושך? ידוע שהאדם מורכב משני יסודות - חומר ורוח, גוף ונשמה. טיפוח הגוף בלבד והשקעה בחומר סופה לרדת לטמיון. לעומת זאת הנשמה היא רוחנית ואין לה זמן או קצבה.

היוונים השקיעו רבות בגוף, אם בהמצאת מקצועות הספורט ופיתוח הגוף והשרירים. לפי השקפת היהדות כל זה נקרא חושך! כי התכלית היא הנשמה ולא הגוף. אמנם צריך לשמור על גוף בריא ועל אורח חיים נכון, אבל את עיקר הדגש יש לשים ולמקד בבניית הרוחניות.

נרות חנוכה רומזים לנשמה, 'נר ה' נִשְׁמַת אָדָם'. היוונים רצו לכבות את הנרות הללו, ואנחנו להיפך, מדליקים. נאמץ רעיונות אלו לכל השנה כולה, ובהם נאיר את דרכינו, תוך שימת לב על החלק הרוחני.

שבת שלם וחג שמח - אבנר קוזאס

בדיחה

ראש עירייה רצה לבנות גשר והזמין קבלנים להצעות מחיר. מגיע קבלן ערבי ונותן הצעה של מיליון \$. שואל אותו ראש העיר: "איך הגעת לזה?" אמר: "שליש חומר, שליש פועלים השאר רווח" - ראש העיר שלח אותו הביתה... הגיע קבלן רוסי ונתן הצעה של 2 מיליון \$. שאל אותו: "איך הגעת לזה?" אמר לו: "שליש חומר, שליש פועלים, השאר רווח" - שלח גם אותו. הגיע קבלן יהודי נתן לו הצעה של 3 מיליון \$. שאל אותו ראש העיר: "איך הגעת לסכום הזה? אתה הכי יקר!!!" ענה לו: "מיליון בשבילך, מיליון בשבילי, ומיליון לקבלן הערבי שיעשה את העבודה". הוא מיד זכה במכרז...



"מעולם לא התחרטתי על מה שלא דיברתי, אך נחמתי על מה שדיברתי פעמים רבות" (רבי אברהם חסדאי)

פתגם השבוע

לקבלת העלון במייל יש לשלוח בקשה למייל: [betenuh@gmail.com](mailto:betenuh@gmail.com)





## תקשורת ושיחה

בדורנו דור אחרית הימים הלחץ הולך וגובר. לחצים של פרנסה, טיפול בהורים המבוגרים, בעיות בחינוך, חובות, משכנתא ועוד. בנוסף לכל זה הגיע לדורנו מכשיר חכם שנקרא – אייפון! ואם נשאר לנו קצת זמן לזוגיות והתייחסות לילדים, בא המכשיר הזה ולקח את הזמן.

כתוצאה מכך התקשורת עם הילדים הצטמצם וכמעט אנחנו לא משקיעים זמן לשיחה נינוחה איתם.

שיחה עם הילדים חשובה ומועילה לטווח רחוק. היא גורמת להתיידידות איתם, משדרת חום וגורמת גם ליצירת אמון. ישנם הרבה הורים שכמעט לא מכירים את ילדיהם.

השיחה איתם הופכת לטכנית בלבד, הורדת פקודות, ואם הם לא מבצעים את המוטל עליהם מיד נהיה מתח, אוירה עכורה, צעקות עונשים וכו'.

עלינו ההורים ליצור לנו זמן שבו נוכל להכיר אותם ואת הקשיים שהם עוברים כדי שנוכל לעזור להם.

לפעמים הילדים סגורים בתוך עצמם ולא רוצים לגלות את אשר על ליבם. הם מרגישים שאם הם יגלו יצעקו עליהם או יאמרו להם מילות גנאי, לכן הם מעדיפים שלא לדבר.

נוסיף ונאמר שהשיחה היא פעולה חשובה בגיל ההתבגרות. בגיל הזה הם מאוד מבולבלים לא יודעים מה הם רוצים מעצמם וגם חיים את הרגע בלי תפישת עתיד.

כאן השיחה והליווי של ההורים מאוד חשובה לתדמית שלהם עצמם. בשיחה נוכל לתת להם כלים להתמודד עם הלבטים שיש להם וגם נוכל לדון איתם על העתיד.

כמו שלמדנו שגיל ההתבגרות הוא דבר שעובר ולכן חשוב מאד שהתבגר יעבור זאת עם חונך. החונך הטוב ביותר הם ההורים. לשם כך צריך כבר מגיל הילדות ליצור עם הילדים קשר שיחתי ולגרום להם לאהוב ולרצות לדבר איתנו.

## סיפור לשבת



### מידת הביטחון

מעשה שהיה עם הגאון הראשון לציון רבינו משה גלאנטי רבו של הפרי חדש, שבאחת השנים היתה בצורת, ונפש אנשי ירושלים היתה מלאה דאגה, כי כמעט עבר כל החורף ולא נראה אפילו ענן אחד בשמים, בצורת אשר השפיעה על גידול התבואה, וגם על בורות המים לשתיה שהתרוקנו לגמרי, ומים אין בירושלים לשתות.

הפחה שהיה איש רשע וצורר יהודים, שלח מכתב התראה לראש הרבנים בירושלים, הוא הגאון רבי משה גלאנטי, שאם לא יתפללו היהודים ויביאו גשמי ברכה תוך שלושה ימים, הרי שהוא יגרש את כל אנשי ירושלים היהודים מן העיר, כי רק באשמתם נסגרו ארובות השמים. ראש הרבנים רבי משה גלאנטי הכריז ברבים על קיום צום ועצרת, וכל היהודים נאספו ובאו אל בית הכנסת המרכזי, ובכו והתחננו שם לצור ישראל שישמע לקול תחינתם ויוריד להם מטרות עוז.

ויהי ביום השלישי בנסות השמש לערוב, ציווה הראשון לציון אל כל הקהל ללכת עמו אל קברו של שמעון הצדיק, להתפלל שם בעד הגשם, ועוד ציווה שכולם ילבשו עליהם מעילי חורף ומגפיים גבוהות, ויקחו בידם מטטריות להגן עליהם מפני הגשם השוטף שצריך לרדת בעת שיחזרו מקברו של שמעון הצדיק, וכן הקהל עשו כדברי הרב.

ואעפ"י שבסתר ליבם המה ראו כן תמהו, שהרי השמש זורחת בכל עוזה ותוקפה, ואין שום ענן ברקיע, וכעצם השמים לטוהר, אך מכל מקום האמינו בדברי הרב, ויעשו כדבריו. ויהי בצאתם מן העיר דרך שער שכם, ראה אותם קצין המשטרה

שכולם הולכים עם מעילי חורף ומטטריות בידם, לא יכול היה להתאפק מלשחוק עליהם, ויחר אפו על הרב שהולך בראשם, ויכה את הרב על הלחי.

אך הרב לא שת ליבו גם לזאת, וילכו אל קברו של שמעון הצדיק, ובהגיעם לשם, כרע הרב ברך ואמר סליחות בדמעות שלישי, וכל הקהל שעמו נשאו קולם ויבכו על מצבת קבורת הצדיק, וכשגמרו להתפלל החלו לשוב אל תוך העיר.

והנה פתאום באה רוח סערה גדולה, והרקיע כולו התכסה בעננים, ואגלי מטר החלו לרדת מהשמיים, וכל הקהל פתחו את המטטריות שבידם, להגן על ראשם מפני הגשמים, וכשהגיעו אל יד תחנת המשטרה, יצא הקצין לקראתם, ויאמר: עתה ידעתי כי יש אלוקים בישראל, ובזכותם באו הגשמים להרוות פני תבל. ויפול לפני רגלי הרב ויתחנן לפניו שיסלח לו, על שהכלימו והרים יד כנגדו, והרב נענה ואמר לו: סלחתי כדברך, ואז לקחו הקצין על זרועותיו ויישאהו כל הדרך עד שהביאו אל ביתו, והגשם והמטר לא חדלו במשך שלושה ימים רצופים.

וכל הגויים, הישמעאלים והנוצרים הודו בפה מלא בעל כורחם, כי בזכות היהודים ורבותיהם באו גשמי ברכה ליושבי הארץ... וביום הרביעי בא הקצין אל הרב שיספח אותו לברית אמונת היהודים, ונשאר שם לשרתו כל הימים.

צא ולמד, כמה היתה גדולה מידת הביטחון של הגאון הראשון לציון רבי משה גלאנטי, שציווה את קהל מרעיתו, לצאת קרית חוצות בפרהסיה כשהם לבושים במעילים ומטטריות בידיהם מפני הגשם שעתיד לבוא, ואילו חס ולשם לא היה יורד גשם, כמה בושה וחרפה היתה באה על עם ישראל, ובכל זאת לא נרתע הרב מלעשות כן, והי' יתברך המתאווה לתפילתם של צדיקים, ענהו ממרום קודשו, כי גדולה תפילה יותר מן הקרבנות.

(ענף עץ אבות)

## "אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך"

האם יש לכם מריבות וויכוחים?  
מרגישים שאינכם מתאימים?  
הילד שלכם מתחצף?

לייעוץ בנושא שלום בית, חינוך ילדים,  
הדרכת חתנים/כלות עם יועצים זוגיים מוסמכים של  
ארגון ביתנו החדש הפרוסים בכל רחבי הארץ

חייגו עכשיו - 1599-59-59-39

