

ביתנו החדש

ארגון לשלום בית וחנוך ילדים, בראשות הרה"ג אבנר קוואס שליט"א

ביחד



מגורים אצל ההורים

תופעה נפוצה ישנה בדורנו. זוגות צעירים שמתחילים את דרכם כמעט ללא כסף, הולכים לגור אצל ההורים מספר חודשים או שנים עד שיתבססו קצת ואולי ירכשו דירה.

ובאמת, בצוק העיתים כשהפרנסה קשה ויוקר המחיה מאמיר, הפתרון המידי והקל זה לגור אצל ההורים, לפחות בשנה, שנתיים הראשונות. ברור שהמצב הזה לא בריא בכלל, לא לזוג ולא להורים המארחים. אין פרטיות, הזוגיות נעלמת וגם ההורים מתערבים או מעבירים ביקורת.

אציג לפניכם שיחת טלפון: שלום הרב אני עומד להתחתן בעוד חודשיים. יש לי התלבטות ואשמח לקבל הדרכה בעניין. ברוך ה' קנינו דירה והתחייבנו לשלם משכנתא וכבר עכשיו אנחנו מתחילים לשלם. בעוד חודשיים כשנתחתן נצטרך להיכנס לדירה בשכירות. למזלי להורי יש בית גדול, ובו שלוש קומות, כאשר הקומה התחתונה מושכרת בדרך כלל לאנשים זרים, ובדיוק בימים אלה מסתיימת השכירות.

חשבתי לעצמי, הוא אמר, במקום שנשלם שכירות ועוד משכנתא שבה אנחנו לא יכולים לעמוד, נגור אצל ההורים בשנה הראשונה עד שהבית שקנינו יהיה מוכן, ונחסוך גם את השכירות וגם את הארנונה גז מים חשמל וכו'. מה הרב אומר? הוא שאל, כדאי או לא כדאי? אמרתי לו: הדבר לא כדאי... מכמה סיבות: ראשית, שנה ראשונה היא שנה לא קלה, זו שנה של התאחדות עם אשתך והתרגלות אליה. בשנה הראשונה יש לפעמים קצת מריבות ואולי גם צעקות וזה לא בריא שההורים ידעו על כך. אתה גם לא יכול לומר לה: אל תצעקי, כי יש לה זכות לשחרר לחץ.

חוץ מזה ההורים מרגישים מה קורה בבית, מתי היא קמה בבוקר, מתי אתם הולכים לישון ולא תהיה לכם פרטיות.

שנית, כשהקבלן אומר שבעוד שנה תקבלו מפתחות, הכוונה שנתיים אם לא יותר, ועד אז יוכפלו המתחים והבעיות.

שלישית, אל תשכח שזה לא בית הוריה אלא בית הוריק! והחמות והכלה בדרך כלל לא כל כך מסתדרות, ונמצאות במתח תמידי שיתווסף להרגשה של חוסר הפרטיות, ויפגע בשלום הבית.



כרשת השבוע



ימי ספירת העומר

כתב הרמב"ן שהימים שבין פסח לשבועות, ימי ספירת העומר, הם כל כך קדושים שמעלתם כימי חול המועד. והיינו צריכים לעשותם ימי שמחה אילולא תלמידי רבי עקיבא שמתו במגיפה מפסח ועד פרוס עצרת (חג השבועות).

מספרת הגמרא: 24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא ... וכולם מתו מפסח ועד עצרת, והיה העולם שמים (מתורה), ומפני מה? על שלא נהגו כבוד זה לזה. הלך רבי עקיבא ולקח חמישה תלמידים והחזיר את התורה למקומה. וכל התורה שבעל פה שיש לנו היום היא בזכות אותם תלמידים שאסף רבי עקיבא וביניהם רבי שמעון בר יוחאי.

שני יסודות עיקריים נלמדים מהמעשה שהיה עם רבי עקיבא. א. אסור להישבר אפילו אחרי טרגדיה נוראה כזו אלא צריך להמשיך בעשיה. ב. מה עלול לגרום חוסר כבוד אחד לשני.

נתעמק מעט: חייבים לזכור שמטרת האדם היא לפעול ולעשות. הרבה אנשים מחפשים הצלחות, הברקות, הנצחיות, סטיקרים... רבי עקיבא לימד אותנו שאת הצלחות צריך להזיז הצידה כי לא כל דבר בחיים הולך לפי התוכנית כמו שכולנו יודעים.

וכן הגדיר הרב דסלר זצ"ל את המושג ייסורים: "כל מה שסותר את השאיפות שלנו". חכמת החיים האמתית היא 'להרים את הראש מעל המים' ולהמשיך בעשיה.

זאת ועוד, הדבר שגורם לחורבן כל כך גדול הוא חוסר בהערכה הדדית, פרגון ונתינת כבוד לזולת.

שני עקרונות אלו עלינו לאמץ לתוך ביתנו. בחיי הנישואין ישנן עליות וירידות, הצלחות ואכזבות. נא לא להתייאש, נא לא להישבר, אלא להמשיך בעשיה ובהשכנת השלום בבית. לדעת לוותר כשצריך, ולא להעמיד כל בקשה ודרישה על הדין.

וכל זאת מתוך כבוד הדדי והערכה וסובלנות הדדית. ואדרבא, לדעת שזה שהשני לא חושב כמוני, זה לא חסרון אלא יתרון בבחינת - טובים השניים מן האחד.

בברכת שבת שלום
אבנר קוואס

שני סבלים מעלים מקרר לגורד שחקים בניו יורק. אחרי שעלו עשרות קומות, מבקש האחד מהשני לבדוק כמה קומות נשאר להם לטפס. הוא הולך לבדוק וחוזר ואומר: יש לי שני בשורות טובות בשבילך, האחת טובה והשנייה רעה. שאל השני: מה הטובה? עונה הסבל: נשאר לנו עוד שתי קומות. ומה הבשורה הרעה? אנחנו בבניין הלא נכון...

בדיחה



"עצירת התאוה בזמן האכילה זהו המובחר שבתעניות"
(רבנו יונה)

כתגם השבוע





תכלית הכסף

כידוע, הכסף מעסיק לא מעט אנשים, ולעיתים האדם עלול לטעות ולחשוב, כי הכסף הוא התכלית שלשמה ירדנו לעולם ולא אמצעי בלבד.

על כך סיפר הרב משה מיכאל צורן הי"ו דברים הנאמרים מפי הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א:

לפני מספר חודשים התאספו שני אנשי עסקים יהודים באחד מבתי המלון בעיר תל אביב.

הם התיישבו בלובי בית המלון וניסו לסגור כמה עסקאות גדולות וחשובות, אשר עתידות להניב רווחים גדולים לשני הצדדים.

לאחר פגישה שארכה כמעט שעה, הגיעו הצדדים להסכמים והחליטו לחתום על חוזה ביניהם. כמקובל בכל עסקה טובה, הלקוח מניח סכום כסף לא מבוטל על מנת לסמן ולרמוז למוכר על תחילתה של העסקה, כאשר את שאר הסכום ישלים עם סיומה.

במקרה שלנו היה מדובר בעסקה של כמה מיליוני שקלים. אחד מאנשי העסקים, הוציא מכיסו צרור של עשרות שטרות והניחם על השולחן.

בעודם ממשיכים לסגור ביניהם פרטים נוספים בעניין העסקה, נשמעה אזעקה בתוך המלון. במערכת הכריזה הודיעו כי חובה על כולם להתפנות במהירות, מפני חפץ חשוד שנמצא, על כן מבקשים מכולם ללא יוצא דופן לצאת משטח בית-המלון.

בהלה רבתי אחזה בכל אורחי המלון ואנשיו, וכולם החלו לרוץ כל עוד נפשם בם החוצה. גם שני אנשי העסקים קמו ממקומם בהלה, נטלו את מזוודותיהם וברחו כל עוד נפשם בם.

אלא, שלמרבה הצער, מתוך הבהלה, בעודו לוקח את התיק שלו ואת שאר החפצים הנוספים, שכח בעל הכסף את השטרות על השולחן.

לאחר כמחצית השעה, הודיעו במערכת הכריזה כי ב"ה האירוע עבר בשלום וניתן לשוב אל בית המלון ולהתנהל כרגיל. שני אנשי העסקים חזרו אל שולחן הלובי בו התיישבו על מנת לסיים את הפגישה, אלא שלתדהמתם גילו שצרור השטרות, שנשכח על השולחן נעלם כלא היה.

מדובר היה בסכום עצום של מאות אלפי שקלים! הם החלו בחיפושים נרחבים ואף ביקשו את עזרת בית המלון, ולאחר שהחיפושים עלו בתוהו פנו הם בבקשת עזרה אל המשטרה.

למרבה הצער, אף המשטרה לא הניבה פירות בחיפושיה, ופרשת הכסף האבוד התפרסמה בכל המלון התל-אביבי וסביבותיו.

יומיים לאחר מכן, הסתובב בבית המלון, יהודי חרדי, אשר ראה לפתע מחזה מוזר ויוצא דופן. בצידו האפל של הלובי, עומד לו אגרטל גדול וכבד מאוד, אלא שלפי הנראה עומד הוא עקום קמעא.

הוא התקרב לתומו אל אגרטל הפרחים, וגילה חבילות של שטרות מבצבצות מתחתיו והם אלו הגורמות לו לחוסר איזון וצורה עקומה. הוא גילה שם את הסכום הגדול והאבוד של אותם אנשי עסקים.

הוא הטמין את חבילת השטרות בשקית ורץ לשאול מורה הוראה, האם מותר לו ליטול את הכסף. מורה ההוראה שמע את הסיפור והורה לו, כי כיוון שלכסף אין סימנים, ובוודאי לאחר יומיים כבר התייאשו בעליו, על כן, מותר לו על פי דין ליטול את הכסף הרב לעצמו.

המוצא החרדי היה שמח, ושב לביתו מאושר מהתעשרותו הגדולה והסכום הגדול שנפל בחלקו. אלא, שבמשך כל הלילה שנתו נדדה עליו והוא לא יכל לישון.

"כיצד אני יכול לקחת לעצמי סכום כה גבוה שמישהו איבד שאף בעסקאות הגדולות של הסוחרים לא מתגלגלים סכומים שכאלו ובוודאי המאבד נמצא בצער עמוק ונורא" הרהר כל הלילה.

למרות ההיתר של הרב, הוא פנה אל בית המלון וביירר את פרטיו של איש העסקים, שאיבד את הכסף. הוא קבע עמו פגישה, וברגע שראה אותו, הוציא שקית המכילה את כל סכום הכסף ואמר לו:

"זה הכסף שאיבדת באתי להשיב לך אותו מפני שליבי נוקפי על צערך הרב, וכל זאת - למרות שהרב התיר לי להשתמש בו לעצמי".

איש העסקים היה המום לראות כך את כספו מונח לפניו, אך יותר מכך התפעל לראות את אצילות נפשו של אותו יהודי. "אני מצטער אבל אני כבר התייאשתי מהכסף והוא שייך לך" אמר איש העסקים.

היהודי החרדי סירב בכל תוקף לקחת את הכסף וטען: "הכסף הרב היה שלך ונשאר שלך". השניים התווכחו במשך כמה דקות, עד שאירע דבר מרגש ונפלא.

איש העסקים שאל את היהודי: "אמור נא לי, האם יש לך בן בשידוכים אולי?". "כן", השיב הלה. "אם כן, גם לי יש בת, הבה ונפגיש ביניהם - בגיל השידוכים המחפשת חתן טוב ונראה כיצד יתפתחו הדברים."

השניים נפגשו ולאחר כמה פגישות החליטו להתחתן. הזוג הצעיר התחתן וכל הכסף הרב שנמצא הועבר לצרכי החתונה וקניית הדירה

(פניני עין חמד)



שאל את הרב

לייעוץ באופן אישי עם הרב אבנר קוואס שליט"א

ניתן להתקשר בימים ג' וד' בין השעות 14:30-15:30

1599-59-59-39

הדרכת חתנים וכלות

מדריכי חתנים ומדריכות כלות מקצועיים ומנוסים מוסמכים ע"י הרב אבנר קוואס, בכל רחבי הארץ.

1599-59-59-39