

אבות פרק ד'

# ביתנו החדש

ארגון לשלום בית וחנוך ילדים, בראשות הרה"ג אבנר קזואס שליט"א

## ביחד



### חוות דעת ההורים

פעם, להורים היה משקל גדול יותר בהחלטה עם מי הבן או הבת יתחתנו. יותר מזה, לרוב הם היו מסדירים את השידוך עוד לפני שהבן או הבת ידעו על כך, ורק אח"כ הם היו מודיעים זאת לשני הצדדים.

היתרון בשיטה זו שההורים היו מסננים מראש את ההצעות הלא טובות, ובוחרים את הבן זוג הטוב ביותר שאפשר. ומכיוון שההורים יותר מבוגרים, ויש להם יותר ניסיון חיים, הבקרה היתה נעשית באופן טוב יותר.

הזוגות של היום נעשו תלויים פחות בהורים והם רוצים להרגיש שהם בוחרים, ושארף אחד לא יגיד להם מה לעשות.

יש כאלה שרואים בהורים דמויות מיושנות ואפילו פרימיטיביות, עם דפוסים שהביאו איתם מחו"ל, ואינם מבינים בדור החדש.

להורים יש דבר חשוב שלנו עדיין אין והוא - ניסיון חיים. נא לא לשכוח, מהדבר שאנחנו מתלהבים הם כבר שכחו, ולמקום שאליו אנו רצים משם הם חוזרים.

לכן, חוות דעת ההורים חשובה מאד, והיא מהווה נדבך נוסף בשיקול הדעת לקראת ההחלטה הסופית.

אל לנו לזלזל בדעתם. סוף סוף הם האנשים שאוהבים אותנו הכי הרבה, והם אלה שרוצים בטובתנו יותר מכל. העובדה שדעתם לפעמים מנוגדת לדעתנו, אינה סיבה מספקת כדי לשלול אותם ולא לקבל את דעתם.

לרוב הם לא משוחזדים כמונו מיופי ומראה, אלא הם עומדים מן הצד ומסתכלים בפרספקטיבה שונה ובוגרת, ולכן חשוב לשמוע את דעתם.

הורינו הם בבחינת תמרורים במשעולי החיים, והם מורים לנו את הדרך הבטוחה ביותר להגיע להצלחה.

נאמר בספר תהילים: "שיר למַעֲלוֹת אֲשֶׁר עֲיִנֵי אֵל הִקְרִים..." אל תאמר 'הורים' אלא הורים. ההר גבוה וצופה למרחוק. מראש ההר ניתן לראות קילומטרים קדימה, מה שאין כן מלמטה שמשם רואים פחות.

הורינו רואים רחוק יותר מאתנו, מִפְּיֵן שיש להם ניסיון וחכמת חיים החסרים לנו.

הורים מחתנים את ילדיהם על מנת שיחיו בטוב ובאושר, ולא על מנת שיתגרשו! אל לנו לשכוח שאנו זקוקים לתמיכה הנפשית, הרגשית והכלכלית שלהם בהכנות לקראת החתונה, בחתונה עצמה, וגם לאחריה במשך החיים... נא לתת לדעתם משקל.

הורינו רוצים לתת לנו את הטוב ביותר, והם רוצים אך ורק בטובתנו.

## פרשת השבוע



### השגחה או מקרה?



בימים אלו אנו סופרים את ספירת העומר ומתכוננים לקראת חג השבועות - חג מתן תורה. מעמד הר סיני היה מאורע היסטורי חד פעמי שבו התגלה הבורא לברואיו. גם הדברה הראשונה העשרת הדברות מעידה על כך: "אֲנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּיַת עַבְדִּים". ובוזה לא היה ספק כלל.

אבל חלפו 3330 שנים והשתנו הדורות ואנשים החלו להטיל ספק בקיום הבורא ובהשגחה הפרטית שקיימת בכל רגע. ובפרשתנו אנו מוצאים את הפסוקים: "וְאִם בָּזֹאת לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וְהִלַּכְתֶּם עִמִּי בְּקָרִי. וְהִלַּכְתִּי עִמָּכֶם בְּחַמַּת קָרִי...". הסבירו המפרשים שהקב"ה מתנהג עם האדם במידה כנגד מידה. כלומר, אתם אומרים שהכל קרי ומקרה ואין יד מכוונת, אז גם הקב"ה יתן כנגד זה מכות וייסורים ויבלבל אתכם שתהיו בטוחים שזה מקרה דהיינו 'בְּחַמַּת קָרִי'.

מאז שחרב ביהמ"ק וניטלה הנבואה הקב"ה מדבר אתנו ברמזים ואיתותים כדי שנוכל לשפר את דרכינו. ולפעמים אנו מתעלמים מהאיתותים עד שמגיעים למצב של "עם הגב לקיר".

ניתן דוגמא: משה עשה מעשה שהוא צריך לתקן בדחיפות. אבל הוא לא התעורר לכך מעצמו. יום אחד הוא קיבל איתות משמים. הוא נסע ברכב במהירות והיה כתם שמן על הכביש והוא החליק עם הרכב לתוך קיר בטון. הרכב נמחץ ומשה יצא בשלום.

ובמקום להתעורר ולעשות חשבון נפש הוא אומר: "השלדה של הרכב הזה חזקה לכן לא קרה לי כלום...". לאחר שבוע אשתו של משה חלתה... במקום לתת לב לכך ולהתעורר, הוא אמר: "כן, היא לא נזהרת להתלבש חם וזה מה שקורה בסוף".

לאחר יומיים גם הילד לא מרגיש טוב. והוא אומר: "כנראה יש איזה וירוס מסוים שגורם לכך". משה עדיין לא התעורר. ואז שלחו לו נפישות ברגל... ואין משה הגיב - "כן, עיקמתי את הרגל ולכן היא התנפחה". למחרת הוא כבר שכב עם דלקת ריאות - "נכון" הוא אומר, "יצאתי בקור בלי חולצה...".

קוראים יקרים, שמתם לב איך הוא מנתח את מאורעות חיינו? לכל דבר יש לו הסבר והכל במקרה! עד שמגיע שלב שמשמיימים מבלבלים אותו עד שהוא בטוח שהוא צודק ומקשים עליו את הדרך לחזרה בתשובה.

דבר זה כתוב בשיר השירים: "קול דוֹדִי דוֹפֵק פֶּתַחִי לִי אֲחֹתִי רֵעִיתִי יוֹנְתִי תַמְתִּי". הקב"ה דופק על לבו של האדם במשך כל חייו וקורא לנשמה "אֲחֹתִי רֵעִיתִי יוֹנְתִי תַמְתִּי". אבל לפעמים האדם לא שומע ולא ער לנקישות של ההשגחה העליונה שרומזת לו להשתפר.

לכן כתוב בדברה הראשונה: "אֲנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ...". בכל המאורעות שקורים לאדם במשך חייו, הקב"ה נמצא בתמונה. אין מקריות, ואין סתם, אלא הכל מכוון משמים, מהדברים הקטנים ביותר עד הגדולים ביותר, הכל מושגח, רק צריכים לשים לב.

יהי רצון שהקב"ה יאיר עינינו, ונוכל לקבל את המסרים החשובים מבורא עולם לטוב לנו כל הימים.

בברכת שבת שלום - אבנר קזואס

בדיחה

יהודי זקן יוצא ממונית בניו יורק. היהודי מתחיל לפשפש בכיסו כדי לשלם לנהג, ולפתע אומר: "אוי, כנראה נפל לי הארנק במונית..." שומע זאת הנהג, ממחרר לחוץ על הגז ונעלם במהירות. "חחח..." צוחק היהודי, "יענקל צדק, זה באמת עובד!"



"כשיש לאדם מחלוקות עם אנשים והוא מלמד עליהם זכות, על ידי זה נעלמות המחלוקות" (רבי נחמן מברסלב)

## פתגם השבוע



לקבלת העלון במייל יש לשלוח בקשה למייל: [betenuh@gmail.com](mailto:betenuh@gmail.com)



כוחה של שתיקה

אחד הניסיונות הקשים ביותר העוברים על האדם הוא היכולת שלו להבליג ולשתוק. פשוטו כמשמעו. פעמים, שהניסיון מתבטא בכך, שמישהו מעליב, ולשני יש את היכולת לענות, והוא בוחר לנצור את לשונו.

פעמים, שהאדם יודע שהוא צודק, ויש ביכולתו להשיב לשני, אבל שוב הוא בוחר בפלח השתיקה, והניסיון היותר קשה הוא, כאשר הוא יודע, שהאדם ממול 'עובד עליו בעיניים'. ולמרות כל זאת הוא בוחר להבליג.

עוד דרשו רבותינו, שפרנסתו של האדם, לאחר שנקצבה מהשמיים, תלויה היא בפיו. שכן המילה פרנסה פותחת באות פ ומסתיימת באות ה (דהיינו פה), והאותיות הפנימיות הן- רסן. לא בכדי אמרו רבותינו: "מוות וחיים ביד הלשון".

להלן סיפור מופלא, שהתרחש עם מגיד המשרים הצדיק הרב חיים זאיד שליט"א המראה לנו, שכאשר האדם בוחר בשתיקה ומוותר על אף שהוא צודק, בסיכומו של עניין הוא יוצא נשכר.

"הייתי צריך לנסוע לצרפת לסמינר, בדחיפות להחליף את אחד הרבנים שלא הרגיש טוב. הלכתי לאחת מחברות הנסיעות כדי לקנות כרטיס. כשהגעתי לשם, ראיתי דלפק עם זכוכית".

"ביקשתי מהסוכן כרטיס לצרפת, והוא הסביר לי, שיש שני שדות תעופה בצרפת. האחד נקרא 'שארלי גולד', וזהו שדה התעופה המרכזי".

"ויש עוד שדה תעופה בשם 'אורלי'. מי שנוסע לפריז- נוחת ב'שארלי גולד', ומי שנוסע לשאר המקומות בצרפת- נוסע ב'אורלי'.

"מאחר והסמינר היה בפריז- אצל הרב תורג'מן. לפיכך ביקשתי כרטיס ל'שארלי גולד'. הסוכן הלך וחיפש כרטיס, ולאחר זמן מה אמר לי, שהטיסות מלאות ואין מקום".

"הוא הציע לי להמתין כיוון שבד"כ ישנם ביטולים. שמעתי לעצתו ואומנם לאחר זמן מה התפנה מקום. הסוכן לקח את הוויזה העביר וסגר לי את המקום כשהוא אומר: 'מחר בבוקר בשעה 6 המטוס ממריא. הכל בסדר, תהיה בריא!!'.

"אני יוצא מהדלפק הראשון, ובדלפק השני לפתע אני רואה את חבר שלי. הוא מבחין בי ואומר: 'הרב זאיד, שלום עליכם. מה שלומכם?'- עניתי לעברו: 'שלום עליכם'.

"הוא אמר לי: 'אם יש לך קצת זמן, בוא נשב פה ונדבר'. הסכמתי, כיוון שהיה לי זמן עד למחרת בשעה שש בבוקר.

"אני יושב לידו ואני שומע בן אדם, שאומר לסוכן, שקניתי ממנו

לפני רגעים ספורים את הכרטיס, שהוא רוצה כרטיס ל'שארלי גולד' למחר בבוקר".

"הסוכן עונה לו: 'היה כאן אחד, שבא מקודם וקנה כרטיס אחרון שהתפנה', הוא בעצם התכוון אליי, שקניתי את הכרטיס למקום".

"אותו אדם אומר לו: 'תעשה טובה, בוא תעשה קומבינה ותביא לי את המקום של אותו אחד שקנה', ואני שומע את כל השיחה ביניהם".

המוכר אומר לו: 'תראה, הוא כבר שילם, ואני לא יכול לעשות דבר'. אבל אותו אחד היה עקשן, עד שהמוכר אמר לו: 'חכה שניה, אני חוזר אליך עוד מעט'.

הסוכן מרים את הטלפון ומתקשר אליי: 'שלום, זה זאיד חיים?', עניתי לו: 'כן', והוא אומר לי: 'תשמע, אני מצטער, אבל המקום שקניתי היה תפוס למישהו ולא ראיתי'.

הניסיון היה קשה מאוד. אני יכול להרים את הראש ולומר לו 'שקרן!'. חוצפה ממדרגה ראשונה ועוד הוא ליד, אבל הוא לא רואה אותי ולא יודע שאני נמצא מטרים ספורים ממנו. יכולתי לקום, לגשת לסוכן ולהראות את פרצופי בחלון ולומר לו: 'מה אתה אומר!...'.

"אבל חשבתי לעצמי: 'איזהו גיבור הכובש את יצרו'. ואמרתי לו: 'בסדר'. לאחר דקות מספר נכנסתי אליו והוא הביא לי כרטיס לשדה התעופה 'אורלי'.

"כשהוא הביא לי את הכרטיס ל'אורלי', הוא גרם לי שלא אוכל להגיע ל'אורלי' לפריז, סתם שילמתי מאתיים דולר, וגם מדובר בנסיעה ארוכה מאוד".

"הלכתי באותו יום למסור שיחה בתל אביב. ב"ה, יש לנו שיחה פעם בשבוע שם. ואני רואה את הטלפון שלי מצלצל מחוץ לארץ".

"אמרתי לסובבים: 'שניה אחת. זוהי שיחה מחו"ל ובגלל שאני נוסע מחר לפריז- אני חייב לענות'. 'הלו!'- שלום הרב זאיד, זה הרב תורג'מן מהסמינר בפריז. הרב קנה כרטיס?', עניתי לו 'בטח, הריה טיסה היא מחר!'.

"ואז הוא אומר לי: 'עדיף, שהרב יקנה את הכרטיס ל'אורלי' ולא ל'שארלי גולד', הסמינר בסוף לא יתקיים בפריז אלא במקום אחר'. סיפרתי להם, כל מה שאירע ולבסוף אמרתי: 'אתם רואים מה זה? לא כעסתי, שתקתי, ויתרתי, ובסוף בורא עולם הראה לי שרק אני הרווחתי. אם הייתי קונה כרטיס לפריז, הייתה לי נסיעה ארוכה, ולאחר מכן הייתי צריך גם לנסוע כדי להגיע למקום הסמינר".

(פניני עין חמד)

המרכז למורשת שמח להזמינכם לסדרת הרצאות מרתקת בנושא זוגיות ושלוה בית

מפי הרה"ג **אבנר קוואס** שליט"א

הרצאה מספר **1**

הסדרה תתקיים מידי יום שני בבית הכנסת אחוות ישראל רחוב כנרת 67 רובע י"א בשעה 21:00

תחילת הסדרה ביום שני ח' באייר 13/05

משך הסדרה: שישה מפגשים



יצא לאור!!!

90 פרו החדש של הרב

אבנר קוואס

בית

הדרכה לזוגיות חלק ב'