

שבת
שלום!

ביתנו החדש

ארגון לשלום בית וחנוך ילדים, בראשות הרה"ג אבנר קוואס שליט"א

ביחד



שמות ומזלות

בדורנו, התופעה של פניה למיסטיקה וקבלה תפסה תאוצה. שמות, נומרולוגיה, אסטרולוגיה ומזלות הפכו להיות גורם יותר משמעותי בקבלת החלטות בנושא הזיווג מאשר פעם. רווקים ורווקות רבים בודקים התאמה של השמות שלהם ושל ההורים, או התאמה של מזלות על פי תאריך הלידה, ולפעמים גם התאמה מספרית, ולפי זה הם מחליטים על זיווגם. ישנם רווקים שפונים למיסטיקן או 'מקובל' ושואלים אותו אם יהיה להם טוב בחיי הנישואין ואם השמות שלהם מתאימים. וכשהמיסטיקן עונה בשלילה, הוא מוסיף ומציע להם לשנות את השם כדי ליצור התאמה. האם שינוי השם יסדר להם את הבעיות בעתיד?

הדבר היחיד שמשנה את האדם באמת זה 'עבודת המידות'. מי שכובש את יצריו בכל יום, מעדן את תגובותיו, ומשפר את אישיותו הופך להיות מושלם. חז"ל מסרו בידנו כלל: איש ואשה שזכו, שכיהן שורה ביניהם. זכו, מלשון זיכוך, אם אדם זיכך את עצמו ויש לו מידות טובות אז יש שלום, ואם המידות פגומות אז יש מריבות וקטטות. מכאן למדנו ששלום הבית הוא דבר שתלוי במידות.

עוד צריך לדעת שלפי היהדות לא מקבלים החלטות חשובות בחיים על פי מיסטיקה וסגולות. היהדות דורשת מהאדם להיות עם שני רגליים על הקרקע, ולבסס את החלטותיו על דברים מוצקים, כמו שלמדנו לעשות בפרקים הקודמים. להזכירכם, למדנו כיצד לברר על המיועד והמיועדת, איך לנהל את הפגישות בצורה שכלית וחכמה, וכך להגיע לתוצאות הכי טובות. לאור הדברים, אין טעם בפניה למיסטיקנים ובהתייעצות עם 'מקובלים' בנושאים חשובים ומהותיים, ובפרט בנושא הזיווג.

מספר סיבות לדבר: א. אם המיסטיקן אמר לא להתחתן ובכל זאת הם התחתנו, בכל קטטה ומריבה שתהיה הוא יאמר לה: את רואה שאנחנו לא מתאימים... ויטיאש מלתקן את עצמו.

ב. האסטרולוג אמר: מתאים, והמקובל אמר: לא מתאים. מה עושים?? כעת בני הזוג מבולבלים לחלוטין. ג. מיהו זה ואיזה הוא שיכול להכריע לגבי העתיד, על פי שמות ומספרים, מזלות וסגולות?

קוראים יקרים, לסיכום אשאל אתכם שאלה: בני זוג שהשמות שלהם מתאימים, ומזלותיהם משתלבים בצורה נפלאה, עומדים להתחתן. אבל הבחור, מעשן עשבים ושותה אלכוהול מקלל מכה ומשתולל, האם הזיווג יעלה יפה?? ברור שלא! אבל המספרים והשמות והמזלות מראים אחרת... מה דעתכם?

זאת ועוד, האם סבא וסבתא במרוקו, הלכו לשאול את הרב אם פרוח ואלברט מתאימים? או, האם בעירק שאלו את הרב הראשי אם פואד וג'ורג'יה הולך ביחד? הם לא שאלו ועד היום הם נשואים. לכן, אל לנו להיות יותר חכמים מהדורות הקודמים. כשהולכים לרב לפני החתונה, אפשר לקבל הדרכה וברכה לדרך צלחה. אבל לא לשאול שאלות על שמות ומזלות וכו'.



פרשת השבוע



שבעת הנרות

"אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" במנורה היו שבעה נרות. ראשי הפתילות של שלשת המזרחיים היו פונים למול האמצעי וכן ראשי הפתילות של שלשה המערביים פונים למול האמצעי, כדוגמת התלמידים שמסתכלים אל הרב. ידוע הדבר שכאשר נפטר רב גדול אומרים כבה הנר המערבי.

ובאמת הדבר נאמר גם על רבי חיים בן עטר זיע"א. ידוע שהבעל שם טוב הקדוש ורבי חיים בן עטר (האור החיים הקדוש) חיו באותה תקופה. הם רצו להיפגש ולא הצליחו. תמיד היו הפרעות ומניעות שלא יכלו להיפגש.

וכל כך למה? מכיון שלא הגיעה שעת הגאולה. שהרי הבעל שם טוב היה בחינת נפש של מלך המשיח ואור החיים הקדוש היה בבחינת רוח של מלך המשיח. ואם היו נפגשים היו מורידים נשמה של מלך המשיח ומיד היתה הגאולה.

רבי חיים בן עטר היה גר בסאלי במרוקו (לחוף האוקיינוס האטלנטי) ורק בסוף ימיו עלה לארץ ישראל. והבעל שם טוב היה גר במז'יבוז' (אוקראינה). המרחק ביניהם היה רב. אך הוא לא הפריע לתקשורת בין הצדיקים.

שבת אחת ניגש הבעל שם ליטול ידיו לסעודה והתעכב בנטילה יותר מהרגיל ונאנח, ובמשך כל הסעודה לא שר ולא דיבר והיה מכוונס בתוך עצמו. לערב שאלו אותו תלמידיו, מדוע פניו עגומות? והוא ענה: 'כבה הנר המערבי? משראה שהשואלים לא מבינים מהי כוונתו, אמר להם שרבי חיים בן עטר 'האור החיים' נפטר.

שאלו אותו כיצד הוא יודע זאת? ענה להם שישנה כוונה בנטילת ידיים שמגלים אותה מהשמים רק לאחד בדור. עד היום רק רבי חיים בן עטר ידע את הכוונה הזו, ובנטילת ידיים של סעודה שלישית גילו לו את הכוונה הזו, וכך הבין שהאור החיים נפטר.

שאלו חכמים לשם מה צריך להדליק מנורה בבית המקדש, וכי לאורה הוא צריך? והלא במשך 40 שנות לכתנו במדבר ה' יתברך האיר לנו את הדרך, ומאיר לעולם כולו בכל יום תמיד. התשובה לכך, משום כבוד המלך.

ארמון של מלך בשר ודם לעולם לא חשוך, ואף פעם לא מכבים את האור בפלטרין, גם כשהמלך לא נמצא שם, כל שכן כאשר מדובר במלך מלכי המלכים הקב"ה, שמצד כבודו, ארמונו צריך להיות מואר.

כיוצא בדבר, נאמר (ישעיהו ס"ב ו'): "על חומתך ירושלים הפקדיתי שמרים...". היו בבית המקדש לוויים ששמרו על בית המקדש ועל השערים. וכי הקב"ה צריך שישמרו על מקדשו, והרי הוא שומר עלינו ועל כל העולם, אין זה אלא כמו שאמרנו שזהו כבודו של מלך, פירוש שלא יתמעט כבודו בעינינו.

ובאמת, המנורה היתה בהיכל ולא בקדש הקדשים לרמוז לנו שבאמת הוא יתברך לא צריך לאורה. ומה האיר את קדש הקדשים? כתב רבנו בחיי שבקדש הקדשים האיר ארון הברית. ולכן נקרא שמו ארון מלשון אור. ובתוך הארון היתה התורה שעליה נאמר 'ותורה אור'. כל זה היה בבית ראשון שהיו בו ארון וכרובים. ובבית המקדש השני שלא היה בו ארון, נאמר על הכהן הגדול שכאשר היה נכנס לבית קדשי הקדשים היה מגשש באפילה. אבל המנורה בקדש היתה דולקת.

"והניף אהרן את הלוים תנופה לפני ה' עשרים ושניים אלף לויים היו, ואהרון הכהן הניף אותם ביום אחד לארבע רוחות השמים מעלה ומטה. נמצא שלכל לוי היו כשתי שניות להנפה, וזה דבר בלתי אפשרי לבצע ביום אחד. מכאן למדנו שכל ההנפה היתה בנס, מעל גדרי הטבע וכוחותיו של האדם. לחזות במחזה הזה גורם להתעלות רוחנית גדולה מאד.

שבת שלום ומבורך
אבנר קוואס

אישה עוסקת במטבח בטיגון ביצים, כשבעלה חוזר הביתה נכנס למטבח ומיד מתחיל לצעוק: "תוסיפי עוד שמן זה ידבק לך" "תהפכי את הביצים" "תוסיפי שמן, הנה זה נדבק לך" "תזדרזי" "זה מתיז מסביב" "יותר מלח אמרתי לך". האישה מתעצבנת: "מה קרה לך? מה אתה צורח, אתה חושב שאני לא מסוגלת לטגן ביצים בלי עזרה?" בעלה עונה "רק רציתי להמחיש לך את ההרגשה שלי כשאני נוהג ואת יושבת לידי..."

בדיחה





סור מרע ועשה טוב

אמר דוד המלך בספר תהילים: "מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב ... סור מרע ועשה טוב ...". מי מאיתנו לא היה רוצה לחיות חיים טובים ומאושרים? אחד מהתנאים לכך, שקבע דוד המלך, הוא השילוב בין סור מרע לעשה טוב.

אם רק נסור מהרע, זה לא יהפוך אותנו לאנשים טובים, זה יעשה מאיתנו אנשים לא מזיקים. כמו שאמרה לי פעם אשה אחת: אני לא גונבת, לא מרביצה לא צועקת ולא מקללת. אני לא אשה טובה? אמרתי לה: לא, את אשה לא מזיקה...

לא להרביץ ולא לקלל זהו תנאי בסיסי ויסודי כדי להיות בראדם. כדי להיות טובים צריכים לעשות מעשים טובים, ולא רק להימנע ממעשים רעים. מצד שני, רק לעשות דברים טובים זה לא הופך אותנו לאנשים בעלי מעצורים.

משל למכונית הכי יקרה בעולם שנוסעת מצוין, אם אין לה בלמים, היא תתאים רק למחסן הגרוטאות. אבל מכונית שגם נוסעת טוב וגם בולמת טוב, היא המכונית האידיאלית.

הנמשל, אדם שיש בו גם מעשים טובים וגם יודע מתי לעצור ולכבש

דחפים, הוא האדם המושלם. בחינוך הילדים, עלינו להשתמש בשני האמצעים הללו בצורה נכונה, ולמצוא את האיזון הנכון. אם כן, מהו האיזון הנכון בין שניהם?

תורת ישראל ענתה כבר על השאלה הזאת לפני כ- 3300 שנה. במבנה האנטומי של גוף האדם מצויים 248 איברים, וישנם גם 365 גידים. תפקיד האיברים לעשות מעשים ותפקיד הגידים לבלום. הגידים הם חוטים חזקים מאד שמחברים את עצמות הגוף למבנה שלו. הגידים מונעים מאיתנו לעשות תנועות שיגרמו לפירוק המבנה. לכן הם בבחינת בלם. לעומתם האיברים הם אלה שמבצעים את הפעולות ובלעדיהם האדם היה דומם כאבן.

בתורה שלנו ישנן 248 מצוות 'עשה' כנגד רמ"ח איברים, ועוד 365 מצוות 'לא תעשה' כנגד שס"ה גידים. אם נחבר את 248 מצוות עשה עם 365 מצוות לא תעשה נקבל סך של - 613 כמניין תרי"ג שהן כל מצוות התורה. נמצאנו למדים: תורת ישראל תואמת את המבנה האנטומי של גוף האדם. עם האיברים עושים, ועם הגידים בולמים. כאשר אנו פועלים לפי הוראות התורה, האדם מוצא את האיזון הנכון, והופך להיות מושלם.

סיפור לשבת



הרה"ג נסים יגן זצ"ל

הרב נסים יגן סיפר מעשה שבדידו הווה עובדה: "היה זה לפני שנים רבות, כאשר שהיתי עם בני בן השלוש בגבעת עדה, ליד בנימינה. התעכבנו מעט יותר מהמתוכנן, והיה חשש פן נאחר למועד היציאה של הרכבת. הרכבת הקרובה הייתה עתידה לצאת לדרכה בשעה חמש בדיוק, ואנו היינו במרחק חמישה קילומטרים מתחנת הרכבת". "לא ידעתי מה לעשות, אבל בינתיים התחלתי לרוץ, למרות שלא היה שום היגיון בדבר, שהרי אין ביכולתנו לרוץ חמישה קילומטרים בפחות מחמש דקות. הבן שלי פנה אלי ושאל: 'אבא, למה אנחנו רצים?', ואני השבתי ואמרתי: 'הרכבת יוצאת בעוד חמש דקות, ואנחנו צריכים לעשות השתדלות לתפוס אותה!'. בני בן השלוש המשך להקשות: 'ואם נאמר תהלים, זה יעזור?' ואני השבתי בחיוב. 'בוודאי, אמירת תהלים עוזרת תמיד' - ושנינו התחלנו לומר 'שיר למעלות'.

"בעוד אנו רצים, יצאה מחניית הבית שלי דנו מכונית חדשה בנסיעה מהירה. לא הכרתי את הנהג, ומעולם לא פגשתי בו. אולם הוא עצר לפתע לידי וצעק: 'תכנסו מהר! אין זמן!!!'. מבלי לדחוף פעמיים נכנסנו. לא ידענו להיכן הוא נוסע, אולם הבנתי, כי הוא בוודאי מתקדם ליעד, שאליו רצנו גם אנו- ויש סיכוי, שיוכל לקרב אותנו אל תחנת הרכבת". "הנהג מצידו, פתח בנסיעה מהירה, כמעט מטורפת. 'להיכן אתה ממחר?' שאלתיו ותשובתו הכתה אותי בתדהמה: 'אני חייב להספיק להגיע לרכבת, שיוצאת בחמש! אסור לי לאחור!' הסביר.

ואכן, הגענו לתחנת ממש ברגע האחרון, כאשר הרכבת כבר צפרה בהכרזיה על כוונתה לצאת לדרכה". "הנהג שלנו צפר גם הוא, ונהג הרכבת שהבחין בנו החליט לחכות ולהמתין עד שנגיע! כך הספקנו את הרכבת באופן בלתי הגיוני לחלוטין, וזאת רק בזכות הביטחון התמים והשלם בבורא העולם!!!

עוד סיפר הרב: שמירת שבת היא מילת מפתח בשמירה על חיינו. מי שמקבל על עצמו להתחזק בשמירת שבת, משפיע על עצמו שפע ברכות, "כי היא מקור הברכה". שני מקרים שטיפלתי בהם יוכיחו זאת, דבר והיפוכו: "במקרה הראשון פנתה אליי לעזרה אישה חולת סרטן: 'הרופאים מעריכים כי נותרו לי חודשיים לחיות', בכתה והתחננה על נפשה. אמרתי לה: 'אני מבטיח לך שתחיי עוד עשרים שנה, רק תבטיחי

שלא תיסעי בשבת'. אולם היא חששה וסירבה להבטיח: 'אני לא מתחייבת', אמרה. אמרתי שגם אני לא מתחייב.

אביה ובעלה נכחו במקום. האבא אמר לה: 'טיפשה שכמותך, הרי טוב יותר להיות דתיה בחיים מאשר חילונית בקבר!', אך בעלה חיוק את דבריה, וגם הוא אמר: 'גם אני לא מתחייב'. הם קמו והלכו, ואחרי שבועיים הצטערתי לשמוע שהיא נפטרה".

"לעומת זאת טיפלתי במקרה אחר שנהגו בו בחוכמה, והתוצאות היו הפוכות לגמרי. אישה ממושבת מגדים שבצפון, ביקשה את עצתי. יש לה סרטן ל"ע, סיפרה, 'והרופאים לא נותנים לי סיכויים, המחלה התפשטה בגופי ואין לי יותר מכמה שבועות לחיות'. אמרתי לה שאני יכול לעזור לה רק בדבר אחד: 'מקובל בידי שמי שמבטיח לשמור שבת, טהרת המשפחה ותפילין, אם עושים לו פדיון נפש, הוא יחיה'.

"זאת אומרת", הבינה האישה, "זה מחייב גם את בעלי". "איפה הוא?", שאלתי. "בעבודה", ענתה. אמרתי לה: "תגידי לבעלך שעדיף שיבוא אלי מאשר להלווה שלך". היא התקשרה אליו למוסך ואמרה לו: "הרב יגן אמר, שתבוא אליו או ללוויה שלי, מה אתה מעדיף?".

הוא הגיע מיד, מבוהל. אמרתי לו: "עליכם לחתום שתשמרו שבת, טהרת המשפחה ותפילין". הם חתמו מיד. עשינו פדיון נפש. אחרי יומיים נסעה האישה לבית החולים רמב"ם בחיפה, ושם עשו בדיקת סי.טי. והתברר שכל הגידולים נעלמו כלא היו. "במגירות שבמשרדי מונחים העתקים של שתי בדיקות סי.טי. אחת לפני שחתמו לשמור שבת, והשנייה אחרי שחתמו. בדיקה אחת מעידה על המצאות המחלה והתפשטותה, ואילו השנייה מראה שהכל נעלם. כל זאת בזכות השבת! " הקלטות שבזכותם התקרבו רבים למורשת ולמסורת היהודית מקבלים בתוכם אגדות למכביר, אחת מהם מעניינת במיוחד: יהודי אחד מבני-ברק שמע את דרשותיו של הרב בבית וברכב. פעם אחת הוא רכש רכב חדש מסוג יקר ביותר.

לתדהמתו בליל שבת קודש לאחר סעודת שבת הוא מבחין שהרכב נגנב! עם שחר כשהשכים לצאת לתפילה לא האמין למראה עיניו. הרכב חנה שוב במקומו. על השמשה היתה מונחת פיסת נייר שעליה נרשם 'גנבתך, שמעתי, החזרתי'. התברר שהגנב בנסיעה האזין לקלטת שהייתה בטייפ, וזו הייתה קלטת בנושא הגזל וחומרת העוון- והדברים עשו את שלהם עד כדי שהוא החליט להשיב את הגזלה לאלתר!.

(פניני עין חמד)

קו ההלכה הספרדי הארצי

3030 * | 073-7-860-860

רב קווי | בעלות שיחה רגילה

2 שלוחה

1 שלוחה

מענה טלפוני לשאלות בעניני שלום בית וחינוך ילדים, עם יועצים מומחים שע"י הרב **אבנר קוואס** שליט"א
בין השעות 09:00-23:00

מענה טלפוני לשאלות בהלכה שע"י מורי הוראה הפוסקים ע"פ פסקי מרן הגר"ע **יוסף זצוק"ל**, בנשיאות חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול הרב דוד **יוסף שליט"א**
24 שעות ביממה רצוף

שיעורים בפרשת שבוע מטובי המרצים בשלוחה 5

הדרכת חתנים וכלות

מדריכי חתנים ומדריכות כלות מקצועיים ומנוסים מוסמכים ע"י הרב אבנר קוואס, בכל רחבי הארץ.

1599-59-59-39