

הדלקת נרות: 18:21

צאת שבת: 19:33

מוצ"ש לר"ת: 20:19

הזמנים לפי אופק ירושלים

**שבת  
כרה!**

# ביתנו החדש

ארגון לשלום בית וחנוך ילדים, בראשות הרה"ג אבנר קוזאס שליט"א

## ביחד



### נתינה יוצרת אהבה

לאמא אחת היה ילד בן 19, חייל בגולני, פייטר של אמא שלו... בשעה 2 בלילה שחררו אותו מהבסיס ובשעה 3 לפנות בוקר הוא נכנס הביתה וראה את אמו ישנה. הוא התקרב אליה ואמר: 'אמא, אני רעב...' מיד כשהיא שמעה את המילים 'אמא, אני רעב', היא זינקה מהמיטה, זרקה את השמיכה, ואמרה לו: 'מה אתה רעב? הבן שלי לא יהיה רעב... תוך מספר דקות היה אוכל על השולחן, היא האכילה אותו, השקתה אותו, השכיבה אותו לישון, כיסתה אותו ונישקה אותו... וכל כך למה? כי זה הבן שלה מגולני.

ובעלה... חזר הביתה, לא בשעה 3 לפנות בוקר, אלא ב- 8 בערב, והיא עוד לא ישנה, רק כמעט רדומה... רגע לפני שהיא נרדמה בא בעלה ואמר לה: 'אני רעב...' היא פתחה עליו עין אחת אדומה ואמרה לו: 'זה גזל שינה... יהיה לך גיהנם על זה... יש לך טבע להעיר אותי...'

למה לבן שלה, הפייטר, היא הכינה ארוחה ב- 3 לפנות בוקר, ואת בעלה היא שלחה לגיהנם?? כי את בעלה היא לא אוהבת כמו את בנה. אני לא מחוברת אליו... היא אומרת. למה היא לא מחוברת אליו? מדוע היא אוהבת את בנה יותר מאשר את בעלה?

אמא הכינה ארוחת ערב לבן שלה בן ה- 8, ואחרי שהיא סיימה לאכול הוא הלך לישון ולא אמר 'תודה'. האם היא נעלבה? מה פתאום, היא אומרת: 'אני לא מחכה ל'תודה', אני מכינה לו אוכל כדי שיהיה לי בריא. אבל כשהיא הכינה מרק לבעלה והוא לא אמר לה 'תודה' היא הסתכלה עליו בכעס ואמרה לעצמה: הוא אדם רע, אבא שלו פרימיטיבי, הוא כפוי טובה...'

למה כשהבן שלה לא אומר לה 'תודה' לא אכפת לה, וכשבעלה לא אומר לה 'תודה' היא אוכלת את עצמה? למה?!

התשובה לכך ברורה: לבן שלה היא נותנת על מנת לתת, ולבעלה היא נותנת על מנת לקבל! בגישה כזו היא לעולם לא תאהב את בעלה.

ביום שבו היא תעניק לבעלה בלי לצפות לתמורה כל שהיא, היא תאהב אותו כמו את בנה. גברת, דעי לך - יש לך ילד בן 8, ויש לך עוד ילד אחד בן - 48. אם תשקיעי בבעלך כמו שאת משקיעה בבן שלך, את תאהבי אותו כמו את הבן שלך, וכבר לא תקראי לו בעלי, אלא בְּנִי.

אבא יקר, מפני מה אתה אוהב את הילדה שלך בת ה- 6? מכיוון שאתה משקיע בה. כשהיא נעלבת ובוכה, אתה מאמץ אותה אליך, מחבק אותה ואומר לה: 'מי פגע בך, תני לי את הכתובת...' אף אחד לא יעליב את הילדה שלי...'

בעל יקר, נכון שאתה אוהב את הילדה שלך בת ה- 6, ומה עם 'הילדה הגדולה' בת ה- 26, 36, ו- 56? אם היית משקיע באשתך כמו בבת שלך, כבר לא היית קורא לה אשתי אלא, בְּתִי.

(מתוך הספר 'ביחד')



## פרשת השבוע



### מעלת הזריזות

"צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה... קרבן עולה כשמו כן הוא עולה כליל לה'. כלומר כל בשרו נשרף. והכהן לא אוכל ממנו דבר, ומקבל רק את עור קרבן העולה.

רש"י פירש את המילה "צו": אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרוז במקום שיש בו חסרון כיס. למדנו מדברי רבי שמעון שכאשר הכהן לא מקבל מבשר הזבח יש לו חסרון כיס, לכן צריך לזרוז שיעשה זאת יותר בחשק.

כאשר יש לאדם תמריץ כגון שכר או מתנה הוא עושה את המתבקש ממנו במרץ ובשלמות, ואכפת לו מזה. אבל כאשר מבקשים ממנו להתנדב אז הפעולה נעשית פחות בזריזות ופחות בשלמות, והוא לא לוקח על עצמו הרבה אחריות.

לכן חכמים אמרו רופא חנינם שווה חנינם, ובטיפולים הרפואיים המורכבים מבקשים שר"פ (שירות רפואי פרטי). ועינינו הרואות שכאשר הפרופסור מטפל באופן פרטי תשומת הלב והאכפתיות כלפי החולה והמשפחה גדלים. וכן בכל דבר ופעולה.

על מי נאמר בפסוק שצריך להזדרז אם הוא לא מקבל בשר - על אהרון ובניו שהיו קדושי עליון. וכי אכפת להם אם יקבלו קצת פחות בשר הרי כל עבודתם היא לשם שמיים: אלא התורה הקדושה לימדה אותנו שבכוחות נפש האדם ישנו כח סמוי שמתנגד ומפריע לקיים את המצוה בשלמות.

דבר דומה מצינו בענין השוחד שניתן לדיין שאפילו אם הוא אדם הגדול שבגדולים והענק שבענקים עדיין קבלת שוחד כל דהו תגרום לו להטות את המשפט.

מצאנו דבר דומה בענין עיבור השנה. חכמים אמרו כהן גדול לא ישב בעיבור שנה הגמרא הסבירה, שהכהן הגדול שהוא גם דיין גדול, לא ישב לדין אם לעבר את השנה, כלומר, כאשר דנים אם להוסיף אדר נוסף.

הסיבה לכך שאם יעברו את השנה ויוסיפו עוד חודש יצא שחודש תשרי יהיה יותר בתוך החורף וכמובן שיום הכיפורים יהיה קריר יותר ומכיון שהכהן הגדול טובל 5 פעמים במקווה, ומי המקוה יהיו קרים יותר ויהיה לו קר.

ולכן הוא עלול להטות את הדין שלא יעברו את השנה. התוספות כתבו שהיו מחממים לו את מי המקוה, אם כן החשש הוא שרצפת העזרה תהיה קרה יותר ומכיון שהכהנים עובדים יחפים יהיה לו קר בכפות הרגליים ולכן אולי יטה את הדין.

"זאת תורת העולה הוא העולה על מוקדה על המזבח כל העולה..."

רבינו בחיי כתב שהעולה כוללת 4 עניינים. האחד: בא ללמדנו שקרבן העולה הוא הנכבד שבכל הקרבנות כולם ותועלת כפרתו עצומה. השני: בא להודיע גודל חיוב הנברא לעבוד את בוראו. השלישי: הפלא העצום והנס הגדול הנעשה במזבח הזה והרביעי: גודל עונש הרשעים שאינם רוצים כפרה. שהם נענשים בייסורי גהינום שאין להם קץ ותכלית.

לצערנו ולדאבונו חרב בית המקדש ואין לנו קרבן עולה שמכפר עלינו. אבל מצינו כפרת עוונות כמו בעולה. אומרת הגמרא ואמר ר' חנינא אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה...

כלומר כאשר אדם הולך יחף ונתקל בחפץ בעוצמה רבה ומקבל מכה חזקה בבוהן רגלו יורד לו דם נחשב אותו הדם כאילו הקריב קרבן עולה וכאילו נזרק דמו על המזבח והתכפרו לו כל עוונותיו.

והיינו מה שאמר רבי אלעזר דם ניקוף מרצה כדם עולה ורבה הסביר שמדובר כאשר מתקיימים שלושה תנאים א. בגודל ימין ב. ובניקוף שני ג. שהולך לדבר מצוה.

שבת שלום ומבורך  
אבנר קוזאס

כלב הולך ביערות הגיונגל. פתאום מגיח מהשיחים נמר ומתכוון לטרוף אותו. הכלב, שרואה שלידו מונחות עצמות, מסתובב כשפניו לעצמות ואומר בקול: "יאם! איזה נמר טעים!" הנמר שומע את הכלב, מתחיל לשקשק, מסתובב ובורח. באותו זמן יושב על העץ מעליו קוף שרואה את מה שעשה הכלב. הקוף, שרוצה להיות מיווד עם הנמר, רץ אליו ומספר לו מה שקרה. הנמר העצבני מורה לקוף לשבת לו על הגב כדי שילכו ביחד אל הכלב. הכלב, שרואה את הקוף והנמר מתקרבים, מסתובב שוב אל העצמות ואומר בקול: "איפה הקוף הזה שהבטיח לי עוד נמר?"

ביתנו





## טיפול מונע

ישנה אפשרות לעקוף את מרד הנעורים. וכמו שאמרנו אין הכרח שילד יעבור משבר, ואפשר גם להבטיח זאת בעזרת טיפול מונע. למדנו שהמרד מתפרץ כתוצאה מהפער בין הבגרות הגופנית והשכלית מצד אחד, לבין הבגרות הנפשית מאידך. אם נתאים את הבגרות הנפשית לבגרות השכלית והגופנית, תמנע המרידה. כיצד עושים זאת?

א. מטילים על הילד סמכות ואחריות - ילדים צריכים לדעת שבבית יש זכויות, ויש גם חובות. לכן רצוי להטיל עליהם תורנויות שבועיות קבועות בבית. התורנות שהם חייבים לבצע בבית, תיצור אצלם רגש של אחריות. הורים יקרים, זה שהילד מועסק בתורנות, אינה ילדות עשוקה, אלא הכנה לחיים, וכשהוא יהיה גדול הוא ידע לשאת בעול. אמא יקרה, ילדה בת 7 שרוצה לשטוף כלים, תני לה, תלמדי אותה, ואל תלחיצי אותה שמא היא תשבור כוס או צלחת. אדרבה, את הפרקטיקה הזאת בשטיפת כלים היא תקבל בגיל צעיר, ותעזור לך כשהיא תגדל. בנוסף, כדאי להטיל עליהם משימות כגון קניות, תשלומים בדואר, או שליחויות אחרות שדורשות אחריות.

הורים יקרים, שימו לב, בפעולות כאלה ודומות להן, התדמית העצמית הופכת להיות חיובית. הילד מרגיש שהוא מצליח, וממילא הוא שואף

להצלחות נוספות שיבנו את אישיותו ויחזקו את בטחונו העצמי. נוסף עוד ונאמר שכשהילדים הללו יגיעו לפרקם ויקימו את ביתם, הראשונה שתהיה מרוצה זו האשה. כמה זה נפלא שיש בבית בעל שידוע לבצע עבודות קלות, ולא צריכים להזמין בכל פעם בעל מקצוע ולשלם מאות שקלים. נסכם ונאמר, הפעלות מעין אלו יגרמו לילדים להרגיש בוגרים, ויעזרו להם לעבור את גיל ההתבגרות בשלום.

ב. מוסדות מתאימים - החינוך מקטנות לכיבוד הורים ולהכנעה בפני המבוגרים ילווה אותם כל החיים. לשם כך עלינו ההורים לשלוח אותם למוסדות תורניים שבהם מדברים הרבה על כיבוד הורים וכבוד האח הגדול, איסור לשון הרע ורכילות, הכנעה ותיקון המידות. במאמר מוסגר אפשר לומר שבמוסדות התורניים האלו מלמדים את הילדים 'יהי ... מורא רבך כמורא שמים', זאת אומרת שיהיה לכן או לבת יְרָאָה מההורים או מהמורה כמו שיראים מהקב"ה. זוהי הדרכה חיובית שמחלחלת אליהם, וכמאמר החכם מכל אדם: 'גַּם כִּי יִזְקֶיךָ לֹא יָסוּר מִקִּנְיָה'. התוצאה תהיה שבגיל ההתבגרות יהיו פחות חיכוכים, פחות ויכוחים והם יגדלו עם הבנה שזה פשוט ששומעים בקול ההורים. ואפילו אם תהיה מרידה כלשהי, היא תהיה קטנה יחסית, ולא עוצמתית.

## סיפור לשבת



### הרב אהרן קוטלר זצוק"ל

במהלך מלחמת העולם השנייה, בעיצומה של ההשתוללות הנאצית הגיעו 22 רבנים לאיטליה של מוסוליני ועמדו בפני הסגרה למדינותיהם. לאמור: מוות בטוח.

רבי אהרן קוטלר זצ"ל, המייסד וראש ישיבת לייקווד ומי שעמד בראש 'ועד ההצלה' באמריקה ביקש בכל מאודו להציל את הרבנים הללו. הוא פנה לפעיל אורתודוכסי ידוע, מי שחיבר את הספר 'אתיקה מסיני', מר ארווינג בונים, וביקש את עצתו. "מי לדעתך יכול להתערב לטובתם של 22 הרבנים?" שאל.

ארווינג בונים הציע את סניף ה'מאפיה' האיטלקית בארה"ב. הרב קוטלר האיץ בבונים ליצור קשר מידי עימה. אחרי שנוצר הקשר נשאל הרב קוטלר: "מי ההולכים לפגישה?" ותשובת הרב היתה: "אתה ואני". הרב קוטלר ומר ארווינג יצאו לדרכם לפגוש את ה'סנדק' של ה'מאפיה', מר ג'ו בונאנו.

הרב קוטלר לא ידע לדבר בשפה האנגלית ולכן בונים הוא שהסביר לבונאנו את בעיית 99 הרבנים הנתונים בסכנת חיים באיטליה. ראש ה'מאפיה' שאל את בונים: "מיהו האיש היושב לידך?" ובונים ענה: "הוא ה'סנדק' של העם היהודי".

ראש ה'מאפיה' אמר לו: "תגיד לו שאני רוצה ברכה". בונים פנה אל הרב קוטלר באידיש והסביר לו כי בונאנו רוצה ברכה. הרב קוטלר לא היסס לרגע ובירך: "תגיד לו שהוא יאריך ימים וימות במיטתו". תרגם בונים לבונאנו: "הוא מברך אותך בחיים ארוכים ושתמות במיטתך". כאשר שמע בונאנו את הברכה הגיב: "זה מוצא חן בעיני". הוא הבטיח שבתוך שבועיים יפעל לשחרורם של 22 הרבנים. ובונאנו מימש את ההבטחה.

כ-21 שנה לאחר האירוע הזה, בשנת ה'תשכ"ד נעצרה לימוזינה שחורה ונוצצת בחזית ישיבת 'ליקווד' בלייקווד, ניו-ג'רסי, ושני גברים לבושים בהידור רב יצאו ממנה אל עבר משרד הישיבה. כאשר נשאלו למבוקשם השיבו כי הם מחפשים את הרב קוטלר. הרב קוטלר (הבן) התייצב בפניהם והציג את עצמו. "לא, זה לא אתה. אנחנו מחפשים אדם מבוגר" אמרו. הרב שניאור קוטלר, הבן, הסביר להם כי מדובר באביו וכי הוא כבר אינו בין החיים מזה כמה שנים.

שני האיטלקים סיפרו לכן כי הם הם האחים בונאנו ושאביהם מייחס את אריכות ימיו לברכתו של אביו הצדיק. "עכשיו שאבא שלנו פרש מעסקיו אנחנו מחליפים אותו ובאנו לקבל את אותה הברכה".

"אני מצטער", אמר ר' שניאור, "אבא שלי יכול היה לעשות כדבר הזה אבל לא אני". מאוכזבים נפרדו ראשי ה'מאפיה' לשלום מהרב שניאור.

עבור הצלתם של 22 הרבנים מידי הנאצים, זכה ג'ו בונאנו לברכתו של מרן הרב אהרן קוטלר זצ"ל ובזכותה חי עד גיל 96. הוא מת ב-2002 בבית חולים בטוסון, אריזונה.

בהיות הרב קוטלר בליטא התאפשר לו להימלט מידי הנאצים. הוא התלבט להיכן לנסוע, לארץ ישראל או לארה"ב. לא היתה בידו החלטה ברורה. הטיל אפוא הרב את גורל הגר"א והפסוק שעלה היה: "ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה המדברה".

מיד הוא הבין את הפירוש 'ויאמר ה' אל אהרן' (רמזו לשמו: אהרן קוטלר) לך לקראת משה המדברה" משה- ידידו הרב משה פיינשטיין זצ"ל לאחר שגורש מרוסיה היגר לארה"ב. שהיה כבמדבר - שכן ארה"ב היתה אז מאד ירודה וממש כמדבר מבחינה רוחנית.

ואכן הרב אהרן קוטלר הגיע לארה"ב ותוך זמן קצר הקים את הישיבה בעיר ליקווד בניו ג'רסי, ישיבה שהיא כיום מהגדולות בעולם, והשפיע רבות על יהדות ארה"ב

עוד מסופר על הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל כי הקפיד ללמוד כל מסכת עד תומה. כשהגיע למסכת נזיר, היו לו עיכובים ולא הצליח לסיימה.

והנה באותה תקופה הוא זכה להיכנס אצל מרן ה'חפץ חיים'. בתוך שיחתם, לפתע אמר לו ה'חפץ חיים': "כשמתחילים מסכת, צריך לסיימה. למשל, כשמתחילים נזיר, צריך לסיימה מכריכה לכריכה... (פניני עין חמד)



לקבלת סרטונים, ניוזלטר וזמני הרצאות בנושאי זוגיות וחינוך ילדים מאת הרב אבנר קוואס שליט"א ניתן להצטרף לקבוצת ה WhatsApp

להצטרפות לחצו כאן

או ע"י בקשת הצטרפות לטלפון  
0552-766-799

הצטרפו עוד היום!

## להזמנת הרב להרצאות וכנסים

ניתן ליצור קשר בטלפון  
1599-59-59-39

